



İSTANBUL/2011 RAPOR NO: 05  
İSTANBUL/2011 REPORT NO: 05

# YOKSULLUĞA SEBEP OLAN

VE KALKINMAYI ENGELLEYEN İHLALLER

**VIOLATIONS OF RIGHTS RESULTING**  
IN POVERTY AND THEIR EFFECTS ON DEVELOPMENT

**UHiM** ULUSLARARASI  
HAK İHLALLERİ  
İZLEME MERKEZİ  
INTERNATIONAL CENTER FOR WATCHING VIOLATION OF RIGHTS  
[www.uhim.org](http://www.uhim.org)



# İÇİNDEKİLER

GİRİŞ .....	5
1. DÜNYADA YOKSULLUĞUN SEBEPLERİ .....	8
a. Sömürgecilik .....	8
b. Küresel Ekonomi .....	12
c. Sosyal Adalet .....	16
2. NEREDEN NEREYE! .....	18
3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ .....	21

## CONTENTS

INTRODUCTION .....	5
1. THE REASONS FOR POVERTY IN THE WORLD .....	8
a. Imperialism .....	8
b. Global Economy .....	12
c. Social Justice .....	15
2. FROM WHERE TO WHERE! .....	18
3. SOLUTION SUGGESTIONS .....	21



*Bu rapor, Türkiye/İstanbul'da 2011 yılında gerçekleştirilen 4. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EN AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER SIVİL TOPLUM FORMU'nda sunulmuştur.  
This report was presented at 4TH UNITED NATIONS CONFERENCE ON LEAST DEVELOPED COUNTRIES, which was held in 2011, Istanbul, Turkey.*

# giriş

## introduction

Dünya, insanlık tarihi boyunca savařlara, işgallere, katliam ve soykırımlara sahne oldu; yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizlik hiçbir zaman ortadan kalkmadı. Ancak coğrafi keşiflerle başlayan, sanayileşme ile devam eden ve bugüne ulaşan süreçte yaşananlar, tarihin hiçbir dönemiyle kıyaslanamayacak kadar büyük acı tecrübeler sahne oldu. Sözkonusu süreçte gerçekleşen ihlaller, yoksullukla boğuşan ülkelerin bugün içinde buldukları durumun da hazırlayıcısı oldu. Zira dünyanın en zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip topraklarının, bugün yoksullukla mücadele ediyor olmasını başka türlü izah etmek mümkün gözüküyor.

Elbette dünya üzerindeki yoksulluk, yalnızca bu tarihsel perspektifle açıklanamaz. Dün olduğu gibi bugün de, dünya üzerindeki zenginliklere sahip olmak isteyen merciler,

The world has been witness to wars, occupations, holocausts and genocides during the history of mankind, and the poverty and the problem of inequality in income distribution has never been solved. However, things that have been experienced since the geographical discoveries, continued during the industrialization period and are happening today are much more painful compared to what happened in any period of the history.

The violations occurred during the mentioned period are the preparative for the conditions which the nations struggling against poverty are today in. The fact that the nations which have the richest land on the earth having both underground and ground resources are the poorest nations in the world cannot be explained any other way.

Of course the poverty in the world cannot be explained merely by this historical perspective. Today, just like

Coğrafi keşiflerle başlayan, sanayileşme ile devam eden ve bugüne ulaşan süreçte yaşananlar, tarihin hiçbir dönemiyle kıyaslanamayacak kadar büyük acı tecrübeler sahne oldu. Sözkonusu süreçte gerçekleşen ihlaller, yoksullukla boğuşan ülkelerin bugün içinde buldukları durumun da hazırlayıcısı oldu.



Things that have been experienced since the geographical discoveries, continued during the industrialization period and are happening today are much more painful compared to what happened in any period of the history. The violations occurred during the mentioned period are the preparative for the conditions which the nations struggling against poverty are today in.

benzer uygulamalara imza atmaya devam ediyor. Sömürgeci güçler, işgal ettikleri topraklarda yeralan ülkelerde, yerlerine bıraktıkları kukla yönetimlerle ve yaptıkları bağlayıcı antlaşmalarla, diğer taraftan da sömürgelerinden çekildikleri iddiasıyla uluslararası kamuoyunda kendilerini temize çıkartmaya çalışırken, bir taraftan yüzyıllardır sömürdükleri zenginliklerden faydalanmaya devam ediyorlar.

Özellikle Afrika kıtasında, etnik farklılıkların körüklenmesine yönelik ayrımcı politikalar, yıllar süren içsavaşlara sebebiyet verirken; bu süreç hem milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine, hem de telafisi mümkün olmayan finansal krizlere neden oluyor. İçsavaşların sürdüğü bölgeler, dünya silah ticaretini elinde bulunduran ve dünya kamuoyunda barışın koruyucusu olarak kabul edilen ülkelerce birer pazar olarak algılanıyor.

Öte yandan sömürgeci zihniyetin, eğitim ve inanç gibi konularda da belirleyici olduğu görülüyor. Yoksullukla mücadele eden ülkelerde eğitim olanaklarının son derece sınırlı olduğu ve yetişmiş insan gücünün de ABD ve Batı Avrupa ülkelerine 'beyin göçü' yoluyla transfer edildiği söylenebilir. İnsan hayatının en hassas alanlarından biri olan 'İnanç' konusu da, bugün sömürgeci güçlerin politikalarıyla bir pazarlık malzemesi haline getiriliyor, insanların mağduriyetlerinden bu alanda da istifade etmek hedefleniyor.

Küresel güce sahip devletlerin politikaları dünya üzerinde yoksullukla boğuşan ülkeleri daha da zor durumlarla karşı karşıya bırakırken; BM, NATO gibi uluslararası kurumlar da, uygulamalarıyla bu politikaların dünya kamuoyunda kabul görmesi için gerekli altyapıyı hazırlıyorlar. Finans sektöründe de aynı işlevi IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar üstleniyor.

Temel politikalarını doymak bilmeyen kâr hırsları gerçevesinde şekillendiren uluslararası şirketler, bugün dünya üzerindeki yoksulluğun temel nedenlerinden biri konumunda. Yoksullukla mücadele eden ülkelerde istihdam yarattığı söylemi ile düşük işgücünden faydalanan dev şirketler, üretimlerini de yine bu ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli yerel işletmeleri zarara uğratacak şekilde piyasaya sürüyor. Öte yandan çeşitli spekülasyonlarla milyarlarca Dolar'lık vurgunlar gerçekleştiren uluslararası şirketler, bu

yesterday, who want to have the resources on earth are carrying on similar practices. On the one hand, colonialist powers try to justify themselves before international public by asserting that they retreat from countries in the occupied lands and by leaving puppet governments behind and making obligatory agreements, on the other hand, they continue to benefit from resources they come to exploit for centuries.

Especially on the African continent, separatist policies instigating ethnic differences cause civil wars lasting for years. This process results in both huge loss of life and nonrecoverable financial crises. Regions hit by civil wars are considered to be a market by the countries deemed as peace keeper before world public that hold arms trade in their hands indeed.

Furthermore, it seems that the colonialist mindset is decisive over areas such as education and belief. It can be said that educational facilities are quite limited in the countries struggling with poverty and educated human force is to be transferred to the US and the western European countries through brain drain. As one of the most sensitive areas of human life, belief, can be reduced to a matter of bargain/trade by the policies of colonialist powers and it is intended to make profit from human being's grievances.

While policies of countries holding global power push countries in poverty into a more severe condition, international institutions such as UN and NATO lay the foundations necessary for these policies be accepted by world public. In finance sector, institutions like IMF, World Bank and World Trade Center undertake the same duty.

International institutions whose principal policies are shaped as part of an insatiable ambition for making profit are one of the main reasons of poverty all over the world today. These huge companies are to benefit from low cost labor force by asserting that they create employment possibilities in countries struggling with poverty. These companies release their products into market in a way through which it damages the country's local small and medium scale enterprises. On the other hand, while they profiteer through various speculations, they receive huge support during these processes from international institutions.

Social injustice, as one of the most important problems, is a principal reason for poverty as well. Consumption

süreçlerde uluslararası kurumlardan da büyük destekler alıyor.

Bugün dünya üzerindeki en önemli sorunlardan biri olan 'Sosyal Adaletsizlik' de, yoksulluğun en önemli nedenlerinden biri olma özelliği taşıyor. Tüketim çılgınlığı her geçen yıl daha korkutucu boyutlara ulaşırken, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinde gerçekleşen harcama tutarlarıyla, günlük kazancı 1 Dolar'ı bulmayan 1 milyardan fazla insanın içinde bulunduğu durum kıyaslandığında, ortaya ürkütücü sonuçlar çıkıyor.

'Yoksulluğa Sebep Olan ve Kalkınmayı Engelleyen İhlaller' başlıklı bu raporumuzda, dünya üzerinde 'En Az Gelişmiş' olarak tanımlanan 50'den fazla ülkenin, içinde buldukları durumun asıl sebeplerini deşifre etmeye çalıştık. Yoksullukla mücadele eden ülkelerin elinden tutarak onların refah seviyelerini arttırmaya dönük çalışmalar yaptığı izlenimi vermeye çalışan ülke ve kurumların, sözkonusu ülkelerin mevcut şartlarının hazırlayıcıları olduğunu göstermek istedik. Bu tarihî gerçek, dünya kamuoyunda güçlü bir şekilde dile getirilmeli ve dünyada yoksulluğun gerçek sorumlularından hesap sorulmalıdır. Raporumuzun bu sürece katkı sağlayacağını umuyoruz.

madness is getting more daunting year by year. The scene is quite scary when we compare the situation of people more than 1 billion with a about-1-dollar daily income and the amount of money spent in the Northern America and the western European countries.

In our report titled as "Violations of Rights Resulting in Poverty and Their Effects on Development", we try to reveal true reasons underlining the situation of more than 50 countries described as "The Least Developed". We aim at showing that the institutions and countries who give a false impression in a way that they give a hand to countries struggling with poverty and works for them to increase level of welfare are true responsible for current situation. This historical fact must be spoken out before world public and true responsible actors behind world poverty must be called to account. We hope our report be contributive into this process.

Yoksullukla mücadele eden ülkelerin elinden tutarak onların refah seviyelerini arttırmaya dönük çalışmalar yaptığı izlenimi vermeye çalışan ülke ve kurumların, sözkonusu ülkelerin mevcut şartlarının hazırlayıcıları olduğunu göstermek istedik.



We aim at showing that the institutions and countries who give a false impression in a way that they give a hand to countries struggling with poverty and works for them to increase level of welfare are true responsible for current situation.

# dünyada yoksulluğun sebepleri

## the reasons for poverty in the world

Dünyada yaşanan yoksulluğun sebepleri, farklı alanlarda gerçekleşen ihlallere dayanıyor. Yoksullukla mücadele eden ülkelerin kalkınmasının önündeki en önemli etkenleri 'sömürgecilik', 'küresel ekonomi' ve 'sosyal adalet' başlıkları altında inceleyebiliriz.

### a. Sömürgecilik

#### *Yüzyıllar Boyunca Süren Sömürgecilik Faaliyetleri*

'Coğrafi Keşifler' ile başlayan ve 'Sanayileşme' ile hız kazanarak daha da yaygınlaşan sömürgecilik faaliyetleri, yüz milyonlarca insanın katledilmesi ve tüm malvarlıklarına elkonulması ile sonuçlandı. Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının büyük bölümü, 16. yüzyılda başlayan ve günümüze kadar devam eden büyük bir işgal hareketine

The reasons for poverty in the world are based on violations that are experienced in different areas. We may consider the most important obstacles that the countries struggling against poverty encounter in three topics; 'imperialism', 'global economy', and 'social justice'.

### a. Imperialism

#### *The Centuries-long Activities of imperialism*

Starting with geographical discoveries, gaining speed and sprawling more and more with industrialization, colonialist activities ended up with slaughter of hundreds of millions of people and confiscation of their properties. Greater part of Asia, Africa and America was subjugated to a big occupant movement that started in the 16th century and has come until

'Coğrafi Keşifler' ile başlayan ve 'Sanayileşme' ile hız kazanarak daha da yaygınlaşan sömürgecilik faaliyetleri, yüz milyonlarca insanın katledilmesi ve tüm malvarlıklarına elkonulması ile sonuçlandı. Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının büyük bölümü, 16. yüzyılda başlayan ve günümüze kadar devam eden büyük bir işgal hareketine maruz kaldı.



Starting with geographical discoveries, gaining speed and sprawling more and more with industrialization, colonialist activities ended up with slaughter of hundreds of millions of people and confiscation of their properties. Greater part of Asia, Africa and America was subjugated to a big occupant movement that started in the 16th century and has come until today.



maruz kaldı. Bugün ‘Coğrafi Keşifler’ olarak isimlendirilen kanlı süreç, Amerika kıtasında, dünya tarihinin en önemli medeniyetlerinin ortadan kaldırılması, kıtanın asıl sahibi olan milyonlarca insanın öldürülmesi, toprakların daha hızlı ve daha çabuk sömürülebilmesi için de, Afrika’daki sömürgelelerden yüz milyonlarca insanın köleleştirilerek Amerika kıtasına taşınmasıyla sonuçlandı.

Afrika kıtasının sömürülmedik tek bir noktasını bırakmayan küresel güçler, dünyanın en zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip bu topraklarını yüzyıllar boyunca sömürdü ve halklarını da köleleştirdi. Kıtada yüz milyonlarca insanın canına kıyan, hayatta kalanlarını köleleştirerek kendi sömürge faaliyetlerinde kullanan, eğitim haklarını elinden alan, inançlarını değiştirmeye zorlayan sömürgeci güçler; bugün gelinen noktada, geriye, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan halklar bıraktılar.

Sömürgeci güçler Asya kıtasında da benzer bir politika izlediler. Özellikle Osmanlı Devleti’nin etkinliğini yitirmesiyle, Ortadoğu coğrafyası sömürgeci güçler tarafından işgal edildi ve dünyanın en önemli petrol yataklarına sahip bu coğrafya, bugüne kadar sömürgeci güçlerin kontrolü altında kaldı.

### *Doğal Kaynaklara Elkonulması*

Bugün dünya üzerinde yoksullukla mücadele etmek zorunda kalan ülkelere bakıldığında; bu ülkelerin tamamına yakınının, 16. yüzyılda başlayan ve bugün hala devam etmekte olan sömürge faaliyetlerinin mağduru oldukları görülüyor. Bilindiği gibi, başta Afrika ve Amerika kıtası olmak üzere dünyanın dörtbir yanında sürdürülen sömürge faaliyetleri, toprakları işgale uğrayan ülkelerin bütün yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el konulmasına yol açmıştı. Petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarından altın ve elmas gibi değerli madenlere, her türlü tarım ürünlerinden su kaynaklarına kadar dünyanın en zengin nimetlerine sahip olan bu coğrafyalarda yaşayan milletlerin, gerçek sahibi oldukları bu nimetlerden faydalanamıyor olmaları, bugün boğuştukları yoksulluk sorununun en önemli sebeplerinden biri olma özelliği taşıyor. 20. yüzyılın ortalarına kadar devam eden bu süreç sonunda, sömürdükleri topraklardan çekildikleri

today. This bloody process which is called as “geographical discoveries” today resulted in disappearing of the most significant civilizations of the world history, killing of millions of people who were the real owners of the lands and transport of hundreds of millions of African people to America as slaves with the purpose of exploiting the lands behind in a quicker way.

Global powers that exploited the African continent in full have come to exploit rich underground and surface resources of these lands for centuries and enslaved the peoples. Imperialist powers massacred hundreds of millions of people, exploited by enslaving them for their imperialist goals, proscribed their right to education and pushed people to change their religion. As a consequence, they left behind peoples who have difficulty in even meeting daily needs of them such as sheltering and alimentation.

Colonial powers followed a similar policy in Asian continent as well. The Middle Eastern lands were occupied by colonialist powers and until today these lands having the most important oil reserves remained under control of colonial powers especially after the Ottoman Empire lost its influence.

### *Ouster of Natural Resources*

When we look at the countries struggling against poverty today, we see that almost all of these countries are the victims of ongoing imperialist activities that started in the 16<sup>th</sup> century. As it is known, imperialist activities that are being carried on throughout the entire world, especially in the continents of Africa and America, resulted in the ouster of the underground and aboveground resources of the occupied countries. The fact that the nations living in these countries that are on the richest land of the earth having many blessings from energy sources like oil and natural gas to precious metals like gold and diamond, from various agricultural products to water resources, cannot use these resources they own themselves is one of the most important reasons for the poverty they are struggling against today. At the end of this period that continued until the midst of the 20<sup>th</sup> century, the imperialist powers, which were trying to give impression that they are retreating from

izlenimi vermeye çalışan sömürgeci güçler, imzaladıkları bağlayıcı antlaşmalarla, sözkonusu coğrafyadaki varlıklarını bugün de devam ettiriyor ve bu ülkelerde yoksulluğun sürmesine zemin hazırlıyorlar.

Örneğin, dünyanın en büyük ikinci uranyum üreticisi konumunda olan Nijer, buna karşın bugün dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor. Fransa'nın uranyum ihtiyacının tek başına %40'ını karşılayan Nijer'de, uranyum madeninin çıkartılma işlemleri oldukça tehlikeli ve insan hayatı için büyük riskler taşıyan ortamlarda yapılıyor. Yine de Nijer'in uranyum madeninden kazanç elde ettiğini söylemek imkânsız. Bu gerçeği 1974 yılında dile getiren Nijer'in ilk devlet başkanı Hamani Diori, Fransa destekli bir darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

### *Etnik Çatışmaların Köriklenmesi*

Özellikle Afrika kıtasında sömürge hareketlerinin mirası olan etnik çatışmalarda, milyonlarca insan yaşamını yitirken, yıllarca süren çatışmalar ülke ekonomilerinin de çökmesine sebep oldu. Binlerce yıldır birlikte yaşayan farklı etnik gruplar, sömürge anlayışının bir gereği olarak karşı karşıya getirildi ve toplumların biraraya gelerek sömürge hareketlerine karşı mücadele etmeleri önlenmeye çalışıldı.

Bu durum istikrarın bir türlü sağlanamadığı kaos ortamlarının oluşmasına zemin hazırladı. Militarizmin köriklendiği, huzur ve barış ortamının baltalandığı, her gün binlerce insanın yaşamını yitirdiği bu kaos ortamları, herhangi bir ekonomik faaliyetin sürdürülebilirliğine imkân bırakmadığı gibi, mevcut kısıtlı kaynakların da silah alımına akıtılmasına sebep oluyor. Silah ticaretinden milyarlarca Dolar gelir elde eden ülkelerin, stoklarının önemli bir bölümünü özellikle Afrika kıtasındaki etnik çatışmaların sürdüğü bölgelerde erittiği biliniyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde, özellikle Afrika'da yaşanan etnik çatışmaların en acı örneklerinden biri, hiç kuşkusuz Ruanda'da yaşanan ve 1 milyondan fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olan olaylardı. Ülkedeki iki etnik grup olan Hutular ve Tutsiler, Belçika'nın yıllar süren ayrılıkçı politikalarıyla karşı karşıya getirilmiş ve tarih boyunca aynı coğrafyayı paylaşan bu iki etnik grup birbirine düşman hale

the countries they had been occupying, signed binding agreements and in that way they have succeeded to keep their existence in the mentioned regions even today, and that paves the way for persistence of the poverty.

For example, the second biggest uranium producing country, Nigeria, despite this fact is one of the poorest countries in the world. In Nigeria, who meets the 40 percent of the uranium need of France, the process of uranium extraction operations are quite dangerous and being carried in environments that are too risky for human life. Still, it is impossible to say that Nigeria make any profit from uranium. The present of Nigeria who first spoke out this fact in 1974, Hamani Diori, dismissed from his duty by a coup that is supported by the authorities that are known by everybody.

### *Embittered Ethnic Conflicts*

Millions of people have lost their lives, especially in the continent of Africa, during the ethnic conflicts that are the inheritance of imperialist activities, and these conflicts that have lasted for decades caused national economies to collapse. Ethnic groups living in peace for thousands of years are turned against each other and the possibility that they keep together and fight against imperialist activities is tried to be eliminated that way.

This situation created a chaotic atmosphere in which the stability could not be provided. This chaotic atmosphere in which the militarism is embittered, peace possibilities are undermined, thousands of people died every day, make it impossible to carry out economic activities and also cause limited resources to be used for purchasing weapons. We know that the countries making profit from arms sale deplete a considerable part of their stock in the regions of Africa in which the ethnic conflicts are continuing.

One of the most painful examples of the ethnic conflicts that are being carried on in many places on earth, especially in Africa, is surely the one took place in Ruanda and caused more than 1 million people to lose their lives. Two ethnic groups in the country, Hutu and Tutsi, are turned against each other by the separatist policy of Belgium and these two ethnic groups that have lived in the same place during the

getirilmişti. Giderek tırmanan şiddet olayları toplumsal bir faciaya ve toplu katliamların yaşandığı korkunç bir içsavaşa dönüşmüştü. Gerek bu ortamın hazırlanmasında sürdürülen politikalarda, gerek ölümlerin yaşandığı süreçte olaya müdahil olunması gereken durumlarda, başta BM olmak üzere uluslararası kurumların ve bölgede söz sahibi olan Fransa, ABD ve Belçika'nın büyük sorumluluğu bulunuyor. Benzer olaylar geçmişte olduğu gibi bugün de farklı coğrafyalarda devam ediyor. Nitekim 2011 yılı başında gerçekleşen bir referandumla iki ayrı devlet olarak bölünen Sudan'da da benzer bir süreç yaşanmıştı. Birleşmiş Milletler ve ABD'nin, bu süreçte önemli bir rol oynadığı ve bölünmeyi engelleyici değil destekleyici bir rol oynadığı görülüyor. Sürecin bölünme ile tamamlandığını, kuzey ve güney bölgeleri arasında yaratılan gerginliğin, planlandığı şekilde bölgeye zarar vermeye devam edeceğini görmek zor değil.

### *Eğitim İmkânlarının Kısıtlılığı*

Toprakları sömürgeci güçler tarafından işgal edilen toplumlar, her türlü haklarından olduğu gibi eğitim haklarından da mahrum bırakıldı. Bugün, gelişen teknoloji ve ekonomik koşullar, gelişmiş ülkelerde oldukça iyi şartlarda eğitim alınmasına olanak sağlarken, yoksul ülkeler, en temel eğitim imkânlarından dahî mahrum durumdadır. Gerek okul ve eğitim malzemesi gibi teknik imkânlardan, gerek eğitim faaliyetlerini sürdürecektir olan kadrolardan yoksun olan bu ülkeler, ekonomik kalkınmada başrol oynayacak nitelikli insan gücüne de sahip değiller. Yeterli eğitim alma şansı yakalayayan sınırlı sayıdaki genç ise, sahip oldukları bilgi ve birikimleri ülkelerinin kalkınması için harcamıyor. Gelişmiş ülkelerden gelen cazip iş ve yaşam teklifleri bu noktada belirleyici oluyor.

history became enemies. Increasing violence turned into a social disaster and a civil war in which mass murders took place. International foundations, especially UN, and the countries that have a voice in the region, USA, French and Belgium, are responsible both for policies that led up to this situation and for not taking part in this period resulted in many deaths. Similar cases are taking place today in different regions just like what happened in the past. A similar process has been experienced in Sudan that was separated into two countries with a referendum at the beginning of this year. It was seen that United Nations and USA took key roles in the process and instead of trying to prevent this separation, they supported it. It is not hard to see that the process has not been ended completely with division and so the tension created between northern and southern parts of the country will continue to harm the region as was planned.

### *Limited Education Opportunities*

Nations whose lands are occupied by imperialist powers are devoid of educational rights like many other rights. Today, improved technology and economic conditions provide good circumstances for education in developed countries; however, poor countries lack even the basic educational opportunities. They lack both technical means like educational materials and staff to carry on educational activities, and thus they cannot educate qualified labor force that is going to take key role for the development. A few young people who have the chance to have a good education cannot use their knowledge and experiences for the development of their nations,

Petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarından altın ve elmas gibi değerli madenlere, her türlü tarım ürünlerinden su kaynaklarına kadar dünyanın en zengin nimetlerine sahip olan bu coğrafyalarda yaşayan milletlerin, gerçek sahibi oldukları bu nimetlerden faydalanamıyor olmaları, bugün boşuştukları yoksulluk sorununun en önemli sebeplerinden biridir.



The fact that the nations living in these countries that are on the richest land of the earth having many blessings from energy sources like oil and natural gas to precious metals like gold and diamond, from various agricultural products to water resources, cannot use these resources they own themselves is one of the most important reasons for the poverty they are struggling against today.

Öte yandan zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veren yoksul ülkelerde, binlerce yıllık geçmişi olan ve aynı zamanda birer geçim kaynağı olan zanaat ve meslek kollarının da gelecek nesillere aktarılma olanakları giderek azalıyor.

### *İnanç Sömürüsü*

Dünya üzerinde bugün pek çok din varlığını sürdürüyor. Bu dinlerin hemen tamamında, inanç esaslarını insanlığa duyurmak ve bağlarını arttırmak gibi bir misyon bulunuyor. Elbette bu yönüyle bireylerin herhangi bir din ile tanışması, onu anlamlandırmaya çalışması ve bireysel tercihleri doğrultusunda herhangi bir dine mensup olması son derece doğal.

Ancak özellikle yoksulluk ile mücadele eden coğrafyalarda, birtakım şahıs ve kurumların, bu doğal etkileşimin dışında bazı metotlarla bireylere ve toplumlara yaklaştıkları ve insanların mağduriyetleri üzerinden sürdürülen yöntemler geliştirdikleri görülüyor. Özellikle Afrika'da, gıda, eğitim ve sağlık ile ilgili konularda sürdürülen çalışmalarda, hizmet alımının bazı şartlara bağlandığı ve insanlardan bu hizmeti alabilmeleri için dinlerini değiştirmelerinin istendiği biliniyor. Gerek bireysel tanıklıklar, gerek medyaya yansıyanlar ve gerek istatistik veriler bu gerçeği kanıtlamaya fazlasıyla yetiyor.

## **b. Küresel Ekonomi**

### *Batılı Sömürgeci Güçlerin Tarım Politikaları*

16. Yüzyılda Amerika kıtasını işgal eden Batılı sömürgeci güçler, bu yeni kıtadaki zengin maden yataklarının işlenmesi için işgücüne ihtiyaç duydular. Bu ihtiyacın karşılanması adına Afrika'daki sömürgelerinden yüzmilyonlarca insanı ağır şartlar altında Amerika'ya getiren sömürgeci güçler, böylece Afrika kıtasındaki işgücünü büyük ölçüde kuruttular. Yüzyıllarca devam eden bu düzen, 20. yüzyılın ortalarına kadar sürdü. Daha sonra görünüşte bağımsızlıklarını kazanan Afrika devletleri, sömürgeci güçlerin tarım ve enerji politikaları ile açlığın ve kuraklığın pençesinden kurtulamadılar. Kendi sanayi ve gıda sektörlerindeki ihtiyaca göre, Afrika'daki her bir ülkeyi belli bir tarım ürününü ekmeye zorlayan sömürgeci Batılı devletler, böylece hem

charming life style and job offers from developed countries are being determinative at this point.

In the other hand, in the poor countries which are struggling to survive, it is also hard to transfer to next generations the crafts and professions those have a history of thousands of years and are sources of income.

### *Abuse of Beliefs*

Today various religions exist in the world. Almost all of these religions includes the idea of reaching other people and informing them about its basics of beliefs, and increase the number of its members. Of course, it is totally natural for a person to meet any religion in this way, try to understand it and become a member of

one in the direction of his or her choices.

However in some countries struggling against poverty, some persons and institutions are approaching to individuals and nations with some methods other than this natural interaction and are developing methods taking advantage of their being victims under hard conditions. Especially in Africa, operations run in some issues like victual aid, scholarship for education, and health services, it is known that the procurement of the services is conditioned and people are asked to change their religion to be able to benefit from them. There is a great quantity of individual witnesses, what we see through media organs and statistical data to prove that fact.

## **b. Global Economy**

### *Agricultural Policies of Western Imperialist Powers*

Following the occupation of the American continent during 16th century, western imperialist powers needed human labor in order to process rich mineral deposits in this new continent. Western colonialist powers brought hundreds of millions of people from their African colonies to America under severe circumstances in order to meet required labor force, thereby they caused labor force in Africa to be largely extinguished. This order which lasted for centuries continued until the middle of 20th century. After the African countries declared their so-called independence, they could not get rid of

Afrika ülkelerindeki canlı tarım hayatını kısırlaştırmış, hem de kredi ve teşvik konularında oynadıkları oyunlarla Afrika insanını kendisine bağlamış oldu. Sömürgeci güçlerin bu politikaları çerçevesinde örneğin Nijerya pamuk, Uganda kahve, Senegal ise yerfıstığı ekmeye zorlanmış, çiftçiler bu yönde teşvik edilmiş ve verilen kredilerle elleri kolları bağlanmıştır. Böylece Avrupa ülkeleri ve ABD'nin ihtiyaç duyduğu ürünleri yetiştiren Afrika tarımı, verimliliğini giderek kaybetmiş ve kıtada yaşayan 1 milyardan fazla insan ciddi bir kuraklık ve açlık problemi ile karşı karşıya kalmıştır.

Bugün özellikle Afrika kıtasında yüzbinlerce insanın yaşamına malolan kıtlık probleminin nedeni, dünyada siyaset ve medya kanallarını ellerinde bulunduran sömürgeci devletlerin lanse ettiği gibi kıtanın doğal şartları değil, kıta üzerinde yüzyıllardır oynanan bu oyundur.

#### *Uluslararası Finans Kurumlarının Uygulamaları*

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası (WB) ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) gibi uluslararası finans kurumları, özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerindeki uygulamalarıyla, dünya üzerindeki yoksulluğun kalıcı hale gelmesinde önemli rol oynuyorlar. Önce içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle sözkonusu kurumlardan kredi ve destek almaya mecbur hale getirilen ülkeler, daha sonra, gelişmekte olan ülkelerin kendi ayakları üzerinde durabilecek seviyeye gelmesine engel teşkil edecek ağır kredi şartları ve tavizlerle uzun yıllar boğuşmak zorunda kalıyorlar. Uluslararası finans kurumlarının politikalarına ters düşecek uygulamalar sergileyen ülkelerse, kredi borçları ile tehdit ediliyor ve ekonomik yaptırımlara tabi tutuluyor. Giderek

hunger and drought due to agricultural and energy policies of colonialist powers. Given the fact that western colonialist powers forced African countries to plant a certain agricultural product, vivid agricultural life in Africa was spayed and African people had to become dependent on the colonialist powers in terms of loans and commercial reinforcement. Within this context, for example, Nigeria was forced to plant cotton, Uganda coffee and Senegal peanut; farmers incentivized in this way were bound hand and foot. Thus, Africa had lost fertility of its land by producing only certain crops that European countries and the US demanded. As a result, more than 1 billion people in the continent have faced problems of hunger and drought.

Today, the reason of shortage problem particularly in the African continent that claims hundreds of thousands of peoples' lives is not environmental conditions as the colonialist states –which hold political and media channels in their hand- assert but the game which has come to be played for centuries over the continent.

#### *Practices of International Financial Institutions*

Financial institutions like International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), and World Trade Organization (WTO), by the practices they performed especially on the developing countries, play a key role for the poverty in the world to become permanent. Because of the condition that they are in, these countries are firstly driven into corner and have to get loans and financial supports from mentioned institutions, and then have to struggle with the heavy credit terms and compensations that make it

Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve temel politikalarını her zaman daha fazla kâr etme kaygısı ile şekillendiren küresel şirketler, bu politikalarının yön verdiği uygulamalarıyla dünya üzerinde büyük ihlallere sebebiyet veriyor ve kalkınmanın önünde büyük bir engel teşkil ediyorlar.



Global companies that carry on business in international level and always shape their basic policies to make more and more profit, by their practices directed by that policy, cause serious violations in the world and are big obstacles in the way of development of poor countries.

artan faiz giderleri ile borçları, ödenmesi zor rakamlara ulaşan ülkelerse, finans kurumlarının bu uygulamaları karşısında çaresiz kalıyorlar.

IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumların yöneticilerinin istisnaları dışında Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri vatandaşlarından oluştuğu; diğer dünya devletlerine bu kurumların yönetiminde söz hakkı tanınmadığı biliniyor. Başta ABD olmak üzere, küresel güçler, bu kurumlarla dünya ülkelerini hegemonik düzene eklemlendirmeyi ve politikalarının uyumlu bir parçası haline getirmeyi planlıyorlar.

Söz konusu kurumların, istihdamın daraltılması, tarım ve hayvancılığa verilen devlet desteğinin azaltılması ve yatırımların kısılması gibi konularda uyguladıkları baskılar, ülkelerin kalkınmasında önemli bir engel teşkil ediyor. Örneğin çiftçilere verilen desteğin kesilmesi konusunda hükümetlere baskı uygulayan uluslararası finans kurumları, ödeme olanaklarına bakmaksızın çiftçilere yüksek faizli krediler sunuyor ve borçlarını geri ödemekte zorlanan çiftçilerin topraklarına elkoymak suretiyle tarım faaliyetlerine ciddi bir darbe vurmuş oluyorlar.

### *Küresel Şirketlerin Uygulamaları*

Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve temel politikalarını her zaman daha fazla kâr etme kaygısı ile şekillendiren küresel şirketler, bu politikalarının yön verdiği uygulamalarıyla dünya üzerinde büyük ihlallere sebebiyet veriyor ve kalkınmanın önünde büyük bir engel teşkil ediyorlar. Yoksulluğun yaygın olduğu ülkelerde 'istihdam imkânı yarattığı' söylemi ile düşük ücretli işgücünden sonuna kadar faydalanan küresel şirketler, üretimlerini de yine o ülkelerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeleri zarara uğratacak, hatta iflasa sürükleyecek şekilde piyasaya sürüyorlar. Büyük finansal imkânlarla sahip olan dev şirketler, kendilerine karşı; fiyat, ürün arzı, üretim hızı gibi pek çok konuda rekabet şansı olmayan işletmeleri piyasadan kısa sürede siliyor ve milyonlarca insanın geçim kaynaklarını böylece kurutmuş oluyorlar. Öte yandan, dünyanın dört bir yanındaki kazanımlarının neredeyse tamamını merkezlerinin bulunduğu ülkelere taşıyan küresel şirketler, yaygın söylemlerinin aksine, faaliyette buldukları ülkelerin

impossible for these countries to reach the level to stand of their own legs for long years. The nations that perform practices that are discrepant from the policies of international financial institutions are threatened with their credit debt and are imposed economic sanctions. By the interest expenditures that increase constantly, the amount of these countries debt becomes too high to pay back and become helpless against these practices of the financial institutions.

The practices of mentions institutions; limiting the employment, the pressure applied to make the government things like to decrease the government support to agriculture and animal husbandry and to limit investments, are being obstacles for the development of this nations. For example, these financial institutions who apply pressure on governments to cut the support provided to the farmers, not regarding their means of payout, offers credit with high interest rates to farmers and distraining the lands of farmers who experience difficulty with paying their debts back, harm the agricultural activities seriously.

### *The Practices of Global Companies*

Global companies that carry on business in international level and always shape their basic policies to make more and more profit, by their practices directed by that policy, cause serious violations in the world and are big obstacles in the way of development of poor countries. Global companies who take the benefit of the pauper labor hiding behind the discourse that they are creating business opportunity in these countries, release their products to the market of these countries in a way to harm small and medium sized enterprises and even cause them to go bankrupt. These companies having vast financial resources vanquish these enterprises in a short time because they cannot compete with them in many areas like in price, supply of product, production rate and thus, the sources of income of millions of people vanish.

In the other hand, global companies who have the support of international foundations and governments make the best of the facilities of these authorities to increase the sales of their products. For example, directors of World Health Organization are involved

kaynaklarını hızla sömürmeye devam ediyorlar. Buna karşın, büyük ekonomilere sahip Batı Avrupa ülkelerinde ve ABD’de yatırım yapmak, şube açmak ya da ihracatta bulunmak isteyen şirketler, gerek sözkonusu ülkelerin, gerek o alanda faaliyet gösteren dev şirketlerin müdahaleleri ile karşılaşılıyor ve önlerine çıkartılan pek çok bahane ile engelleniyor.

Sözkonusu uygulamaları hayata geçirebilmek için, toplumların yaşam tarzlarına da müdahale eden dev şirketler; aynı zamanda küresel bir yıkıma da sebebiyet vermiş oluyorlar. Örneğin dünyanın dörtbir yanındaki şubeleriyle dev bir gıda imparatorluğu haline gelen fast-food firmaları, bu beslenme şekline hiç alışık olmayan toplumların yeme-içme alışkanlıklarına müdahale ederek bu alışkanlıkları kökünden değiştirmek için akıl almaz yöntemlere başvuruyorlar. Benzer bir yaklaşım da giyim sektöründe moda aracılığı ile uygulanıyor. Böylece temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan yoksun toplumlar, ihtiyaçları olandan çok daha fazla giyim malzemesi almaya şartlandırılıyor. Benzer örnekleri diğer pek çok alanda görmek de mümkün.

Öte yandan uluslararası kurumların ve devletlerin desteklerini arkalarına alan küresel şirketler, ürünlerinin satışını arttırmak için bu mercilerin imkânlarını da sonuna kadar kullanıyorlar. Örneğin salgın hastalıklarla ilgili yürütülen korku politikalarına bizzat Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yöneticileri de dâhil olabiliyor ve böylece bazı ilaç firmaları kısa sürede milyarlarca Dolar’lık aşı ve ilaç satışı gerçekleştirebiliyor. İlaç firmalarının, sadece 2009 yılında Domuz Gribi sürecinde gerçekleştirdikleri cirolar, temel sağlık imkânlarından yoksun ülkelerin bu alandaki sorunlarının önemli bir bölümünü çözmeye yetecek miktarlara ulaştı.

Bir başka örnekte ise, küresel bazda faaliyet gösteren tohum firmalarının, bizzat devlet destekli politikalarla, herhangi bir ülkede yetişmekte olan tohumları önce satın aldıkları, daha sonra binlerce yıldır serbestçe ekilip-biçilen tohumların patentlerini alarak çiftçilere yüksek meblağlarla sattıkları ve kendilerinden alınmayan tohumların kullanılmasının yasal suç teşkil edeceğini iddia ettikleri biliniyor.

in policies based on frightening about epidemics and in that way, some pharmaceutical companies are able to make million dollars of vaccine sales in a short time period. The turnover pharmaceutical companies recorded last year out of swine influenza was enough to solve the health problems of the nations that lack health opportunities. It was said that the swine influenza was going turn into a worldwide disaster and 100 millions of people was going to lose their lives, thus the governments became on the alert, orders for millions of doses of vaccine were placed; however it has never become even dangerous as seasonal influenza that is experienced every year.

Another example is that global seed companies, supported by governments, buy seeds growing in any country, obtain patent of seeds that are being cultivated for thousands of years, and then sell them to farmers for high prices and claim that using seeds that are not bought from them is illegal.

#### *Practices in Money Markets*

Developed countries, international companies and banks perform practices that determine the world economy every day. They are driving profits of billions of dollars via interest transactions, keeping the value of national monetary unit low, and speculations on the market. These numbers are vital for poor countries.

In the other hand, fluctuations in the monetary market cause millions of wagedworkers to lose their jobs and poverty to increase very much in a short time period. For example, the economic crisis experiences in recent years caused millions of people in developed and developing countries to lose their jobs. Statistics shows that at the end of the last year the number of unemployed people in the world has reached 210 million. And that shows that the poverty is being experienced in all over the world, not only in certain regions.

### **c. Social Justice**

#### *Stimulation of Consumption*

Although world population has doubled in the last 50 years, the consumption at the level of families is quadrupled. The improvement in technology, industry, tourism, and in many other areas, are now used for the sake of the joint interest of the humanity,

## *Para Piyasalarındaki Uygulamalar*

Gelişmiş ülkeler, uluslararası şirketler ve bankalar, her gün dünya ekonomisini belirleyen uygulamalara imza atıyorlar. Faiz işlemleri, ulusal para birimlerinin değerlerinin düşük tutulması ve borsa üzerinde yapılan spekülasyonlarla, her gün milyarlarca Dolar'lık kazançlar sağlanırken, bu rakamlar, yoksul ülkeler için oldukça hayati rakamlara tekabül ediyor.

Öte yandan para piyasalarındaki dalgalanmalar, ücretli çalışan milyonlarca insanın işine son verilmesine ve yoksulluğun çok kısa süre içerisinde hızlı bir artış göstermesine sebebiyet veriyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda yaşanan ekonomik kriz, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki milyonlarca insanın işini kaybetmesine sebep oldu. İstatistikler, 2010 yılı sonunda dünyadaki işsiz ordusunun 200 milyonu aştığını gösteriyor. Bu da, yoksulluk sorununun yalnızca dünyanın belli coğrafyalarında değil, tamamında yaşanan genel bir problem olduğunu kanıtıyor.

## **c. Sosyal Adalet**

### *Tüketimin Teşvik Edilmesi*

Dünya nüfusu son 50 yılda yaklaşık 2 kat artmış olmasına rağmen, aileler düzeyinde yapılan harcamalar yaklaşık 4 kat arttı. Teknoloji, sanayi, ticaret, turizm ve diğer pek çok alanda sağlanan ilerleme, insanlığın ortak menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için değil, dünya nüfusunun küçük bir kısmını oluşturan mutlu bir azınlığın refahının devamı için kullanılıyor. Sözkonusu alanlarda katedilen mesafenin doğal bir sonucu olarak, her gün milyonlarca yeni ürün piyasaya sürülüyor ve bu ürünlerin tüketilmesini teşvik etmek için yüksek bütçeli reklam filmlerine ihtiyaç duyuluyor. Daha

but the welfare of a happy minority that form a small part of world population. As a result of improvement of mentioned areas, millions of new products are being released to the market every day and to stimulate the consumption of these products, high budgeted commercial films are required. The money that is spent every year for these commercial films aiming at stimulating more and more consumption and addressing to the subconscious of people is close to 1 trillion of dollars today, and if we think about hundreds of millions of people who experience difficulty for reaching basic essential nutrients, we can see that this number is horrific.

Consumption frenzy is apparent especially in developed countries. Researches show that the countries on North America and West Europe that forms 10 percent of world population make more than 60 percent of the total global consumptions, and South Asia and Middle Africa countries that forms the 40 percent of the world population make only the 3 percent of the global consumptions. Again, developed countries that form less than the 20 percent of the world population, similarly make about the 80 percent of the individual consumptions in the world.

### *Inequality in Income Distribution*

The gap between the distributed amounts of total wealth that the entire world population has among the people

is getting gradually bigger. Today, 2.4 millions of people who form the 0.5 percent of the world population have the 35 percent of the total global wealth. People in this group has a fortune at least worth 1 million dollars, but today there are people

Teknoloji, sanayi, ticaret, turizm ve diğer pek çok alanda sağlanan ilerleme, insanlığın ortak menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için değil, dünya nüfusunun küçük bir kısmını oluşturan mutlu bir azınlığın refahının devamı için kullanılıyor.



The improvement in technology, industry, tourism, and in many other areas, are not used for the sake of the joint interest of the humanity, but the welfare of a happy minority that form a small part of world population.



fazla tüketimi teşvik etmeyi amaçlayan ve insanların bilinçaltlarına hitap eden reklam filmleri için dünya üzerinde bir yılda harcanan rakam bugün 1 trilyon Dolar'a yaklaşmış bulunuyor ki, bu da dünya üzerinde hayatını devam ettirecek temel besin maddelerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan yüz milyonlarca insan olduğu düşünüldüğünde dehşet verici bir büyüklüğe tekabül ediyor.

Tüketim çılgınlığı özellikle gelişmiş ülkelerde kendini gösteriyor. Yapılan araştırmalar, dünya nüfusunun yaklaşık %10'una sahip olan Kuzey Amerika ve Batı Avrupa devletlerinin, dünya üzerindeki harcamaların yaklaşık %60'ını gerçekleştirdiğini, buna mukabil dünya nüfusunun %40'ına yakınına sahip olan Güney Asya ve Orta Afrika ülkelerininse, harcamaların yalnızca %3'ünü gerçekleştirdiğini gözler önüne seriyor. Dünya nüfusunun %20'sinden daha azına sahip olan 'gelişmiş ülke' kategorisinde yer alan devletler de, yine aynı şekilde, dünya üzerindeki ferdi harcamaların yaklaşık %80'ini gerçekleştiriyorlar.

### *Gelir Dağılımındaki Adaletsizlik*

Dünya nüfusunun sahip olduğu toplam servetin insanlar arasındaki dağılımında uçurum giderek büyüyor. Bugün dünya nüfusunun %0,5'ini oluşturan 2,4 milyon kişi, dünya varlığının %35'ini elinde bulunduruyor. Bu grupta yer alan insanlar en az 1 milyon Dolar servete sahipken, bugün günlük geliri 1 Dolar'ın altında olan 1 milyardan fazla insan hayatta kalma mücadelesi veriyor.

### *Yanlış ve Tarafli Devlet Politikaları*

Dünya üzerindeki pek çok ülkede ve özellikle despotik yönetimlerde, halkın menfaatleri hiçe sayılıyor ve yönetici elitlerin çıkarları, devlet politikalarında belirleyici oluyor. Bu durum vergilerin arttırılması, sürekli yeni vergilerin devreye sokulması, özel mülkiyetin gasp edilmesi, rüşvet ve yolsuzluklarla halkın kazanımlarının peşkeş çekilmesi ve yatırımların minimize edilmesiyle gelişimin engellenmesi gibi durumları da beraberinde getiriyor. Bu durumun yaşandığı pek çok ülkede, halk yoksullukla mücadele ederken, devlet yöneticileri milyarlarca Dolar'lık servetlerini arttırmaya devam ediyorlar.

whose daily income is less than 1 dollar are trying to struggle to survive.

### *Incorrect and Sided Government Policies*

In many nations in the world, especially in despotical ones, the interest of the public is not paid any attention and the interest of the directing elites is being the determinant factor in government policies. That causes situations like boost in tax receipts, creating new taxes, usurp of private property, making benefits out of public gains via bribes and illegality and the prevention of improvement via minimizing the investments. In many countries that witness to this situation, public is struggling against poverty and the administrators of the country obtain billions of dollars of fortunes.

# nerden nereye! from where to where!

Birleşmiş Milletler 1971 yılında, 'En Az Gelişmiş Ülkeler' şeklinde bir tanımlama yaparak, bu tanımlamaya uyan ülkelerin 'yapısal güçlükleri bulunduğu' gerekçesiyle 'kalkınma sürecinde uluslararası toplum tarafından özel bir yaklaşıma tabi tutulması' ve 'bu ülkelere karşılıksız yardım yapılması' gerektiğini açıkladı. Böylece dünya kamuoyunda, sözkonusu ülkelerin nasıl bu tanımlamaya uygun hale geldikleri tartışılmaksızın, 'acınacak durumda oldukları için yardım edilmesi gereken ülkeler oldukları' anlayışı oluşturulmaya çalışıldı.

Bugün dünya üzerinde 48 ülke 'En Az Gelişmiş Ülke' statüsünde kabul ediliyor. Bu rakam yıllardır neredeyse hiç eksilmiyor. 1971 yılında 25 ülke bu tanıma uyarken zaman içinde uygulanan yanlışlar nedeniyle bugün bu sayı 48'e çıkmıştır. Yani BM'nin bu uygulaması, sözkonusu ülkelerin

The United Nations made a definition as "The Least Developed Countries" in 1971 and declared that countries categorized as such "must be treated specially by international society during the development process" and "be given outright relief" on the grounds that they have structural inabilities. Thus, a mindset was tried to be established through which was accepted that "aforementioned countries are to be relieved just because they are in deplorable situation", without discussing how they came to be compatible with this definition. Today, 48 countries in the world are categorized as "The Least Developed Country". This number never decreases for years. While 25 countries were defined as such in 1971, today this number reached to 48 due to malpractices. In other words, The UN's practices have no function in development of abovementioned countries. Nevertheless, The UN and global powers

Dünya üzerindeki pek çok ülkede ve özellikle despotik yönetimlerde, halkın menfaatleri hiçe sayılıyor ve yönetici elitlerin çıkarları, devlet politikalarında belirleyici oluyor.



In many nations in the world, especially in despotic ones, the interest of the public is not paid any attention and the interest of the directing elites is being the determinant factor in government policies.

kalkınması noktasında herhangi bir işlev taşıyor. Öte yandan bu ve benzeri uygulamalar ile BM ve küresel güçler, dünya kamuoyunda kendisini temize çıkartmış oluyorlar.

*'En Az Gelişmiş' Olarak Tanımlanan Ülkelerden Birkaç Örnek*  
*Angola (GSMH: 380 \$):* Sahip olduğu zengin kaynaklar nedeniyle 15. yüzyılda Portekiz tarafından işgal edilen Angola; yaklaşık 500 yıl boyunca sömürüldü. Zengin altın, elmas, petrol, fosfat, uranyum, demir, linyit, bakır ve boksit madenlerine sahip olan Angola, sahip olduğu kaynaklara elkonulmasaydı; bugün belki de dünyanın en zengin ülkelerinden biri olacaktı. Portekiz'de 1974 yılında meydana gelen Karanfil Devrimi'nin ardından 27 yıl sürecek bir içsavaşın içine sürüklenen Angola'da milyonlarca insan yaşamını yitirdi, bir o kadarı da göç etmek zorunda kaldı. Bugün Angola dünyanın en fakir ülkelerinden biri.

*Sudan (GSMH: 290 \$):* Köklü geçmişi ve sahip olduğu medeniyet birikimi ile Afrika kıtasının en önemli ülkelerinden biri konumunda bulunan Sudan, sömürgeci güçlerin müdahaleleri sonucunda bugün dünyanın en fakir ülkeleri arasında bulunuyor. Sahip olduğu doğal kaynaklar ve son derece stratejik konumu nedeniyle sömürgeci güçler tarafından işgal edilen Sudan, bu yıkıcı süreç sonucunda bugün tarihsel konumundan oldukça uzaklaşmış bulunuyor.

ABD ve BM'nin yoğun çabası sonucu gerçekleştirilen referandumla 2011 yılı başında ikiye bölünen Sudan, referandum öncesi Afrika kıtasının yüzölçümü bakımından en geniş topraklarına sahipti. Sudan'ın kuzey kesiminde yaşayan Arap kökenli Müslümanlarla, güney bölgesinde yaşayan Afrikalı Hıristiyanların yıllar süren ayrılıkçı politikalarla karşı karşıya getirilmesi ile çıkan içsavaş, ülkenin bölünme sürecini hazırlarken, küresel güçler özellikle güney kesimlerdeki zengin petrol rezervlerini ele geçirmenin hesaplarını yapıyor. Dünyanın en zengin bu rezervlerine rağmen, Sudan bugün 'En Az Gelişmiş Ülkeler' kategorisinde yer alıyor.

*Nijer (GSMH: 200 \$):* Yüzyıllar boyunca Fransa tarafından sömürülen Nijer, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olmasına karşın, bugün insanların karınlarını doyurmakta dahi zorlandığı bir ülke konumunda. Fransa'nın Nijer ile yaptığı bağlayıcı antlaşmalar, Nijer'in sahip olduğu petrolerin kullanımını neredeyse tamamen Fransa'ya bırakıyor.

have justified themselves before world public through this and similar practices.

*A few examples of countries defined as "The Least Developed"*

*Angola (GDP: \$ 380):* Because of its rich resources Angola was occupied and exploited by Portugal for about 500 years. If rich gold, diamonds, petroleum, phosphates, uranium, iron, lignite, copper and bauxite mines in Angola would not have been confiscated, today it would be one of the richest countries in the world. In the wake of The Carnation Revolution burst out in Portugal in 1974, Angola was dragged into a civil war lasting for 27 years. Millions of people died, a similar amount was forced to run a migration. Today, Angola is one of the poorest countries in the world.

*Sudan (GDP: \$ 290):* While it was once one of the most important countries in the African continent with its deep-rooted history and civilization, Sudan is among the poorest countries in the world today as a result of interventions of colonial powers. Sudan, which was occupied by colonial powers because of its natural resources and a highly strategic position, is quite distant from its historical status as a consequence of this destructive process.

As a result of the intensive efforts of the US and the UN at the beginning of 2011, Sudan was divided into two by a referendum held in the country. In terms of surface area, Sudan had the largest territory in the continent before the referendum. Separatist policies implemented for years pitted Muslims of Arab origin living in the northern part of Sudan and African Christians living in the south against each other. While this situation caused a civil war to arise which culminated in dividing of the country, global powers have made calculations to seize the rich oil reserves especially in the southern sectors. Despite owning the richest reserves in the world, Sudan is listed today in the category of "The Least Developed Countries".

*Niger (GDP: \$ 200):* Niger, which was exploited for centuries by France, is in a position today in which people have difficulties even in feeding themselves despite having considerably rich underground and overland resources. Obligatory treaties signed with France cause Niger to almost entirely leave the right of use of oils to France.

*Yemen (GDP: \$ 280):* Yemen was abandoned to hands

*Yemen (GSMH: 280 \$):* 1. Dünya Savaşı sonrasında küresel güçlerin Ortadoğu politikaları çerçevesinde kukla yönetimlere terk edilen Yemen, sahip olduğu sosyal-kültürel-ekonomik zenginliklerinden uzaklaştırılarak istikrarsızlaştırıldı ve yoksullaştırıldı.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki İslam coğrafyasında 2011 yılı başlarından bu yana devam eden 'demokrasi hareketleri'nin sürdüğü ülkelerden biri olan Yemen, yıllardır küresel güçlerin himayesinde varlığını sürdüren bir diktatörlük rejiminin politikaları altında eziliyor. Yemen'in sahip olduğu zenginliklerse, küresel güçlere ve seçkin bir azınlığın milyarlarca Dolar'lık servetlerine ekleniyor.

*Afganistan (GSMH: 100 \$'ın altında):* Orta Asya'nın kalbi sayılabilecek Afganistan, önce geçtiğimiz yüzyılın başında İngiltere, ardından Rusya tarafından işgal edildi. Bu süreçlerde siyâsî açıdan istikrarsızlaştırılırken, doğal kaynakları da sömürüldü ve sahip olduğu zenginlikler elinden alındı. Giderek yoksullaşan Afganistan'a son darbeyi de 11 Eylül olayları sonrasında ABD vurdu. Sömürge öncesi dönemde bölgenin önemli ülkelerinden biri olan ve sahip olduğu imkânlarla kendi kendine yetebilen Afganistan, bugün dünyada yaşam koşullarının en zorlu olduğu ülkelerinden biri haline geldi.

Yıllardır devam eden işgaller, ülkede yaşanan yoksulluk ve sefaleti tanımlanamaz bir konuma taşırken, ülkede kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanamayacak kadar küçük bir rakama tekabül ediyor.

*Ruanda (GSMH: 230 \$):* Sömürgeci güçler tarafından göz ardı edilen Orta Afrika coğrafyasında yer alan ve işgal edildiği 19. yüzyıla kadar farklı etnik grupların birarada yaşadığı Ruanda, yüzyıldan fazla süren sömürge hareketi sonunda dünyanın en fakir ülkelerinden biri haline geldi.

100 yıldan fazla süren Belçika sömürgecinde sahip olduğu bütün zenginliklerine elkonulan Ruanda'da, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sürdürülen politikalar, ülkedeki iki etnik grup olan Hutular ve Tutsilerin karşı karşıya gelmesine sebep olmuştu. Ülke üzerinde hedefleri olan ABD, Belçika ve Fransa gibi ülkeler tarafından körüklenen etnik çatışmalar bir soykırıma dönüşmüş ve olaylar 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Bu süreçte başta BM olmak üzere, herhangi bir müdahalede bulunmayarak olaylara çanak tutan uluslararası kurumlar ve devletler, bugün Ruanda'nın içinde bulunduğu durumun da hazırlayıcısı olmuş oldular.

of puppet governments after World War II within the framework of the global powers' policies in the Middle East, thereby, it was impoverished and destabilized socio-culturally and economically.

Yemen is one of the Muslim countries in the Middle East and the North Africa in which democracy movements continue since the beginning of 2011. The country has been trying to survive for many years under the policies of a dictatorial regime under the auspices of the global powers. Resources that Yemen owned go to global powers' hands and are accrued to the fortunes of billion dollars of an elite minority.

*Afghanistan (GDP: below \$ 100):* As considered the heart of Central Asia, Afghanistan was occupied by England at the beginning of the last century and then by Russia. On one hand, it had been destabilized politically, on the other hand, natural resources were exploited and its affluence was pulled back. The US struck the final blow right after 9/11 events to Afghanistan that has already been impoverished for a long time. In the pre-colonial period, Afghanistan which was one of the most important countries of the region and a self-sufficient country in the world has become, today, the one suffering from the most difficult living conditions.

While occupations lasting for years drag the country in an indescribable poverty and misery, annual income per capita has slumped to a tiny figure that is hardly calculated.

*Rwanda (GDP: \$ 230):* Located in the Central Africa and ignored by the colonial powers, Rwanda was a homeland for various ethnic groups until 19<sup>th</sup> century when it was occupied. Rwanda became one of the poorest countries as a result of colonial movements lasted for more than one century.

Being colonized by Belgium for more than 100 years, Rwanda's all resources were seized. Policies that were implemented following the second half of the 20<sup>th</sup> century pitted the country's two ethnic groups Hutus and Tutsis against each other. Ethnic conflicts fueled by countries such as Belgium, France and The US who had pretensions on Rwandan land turned into a genocide and the events burst out resulted in loss of lives more than 1 million. During these happenings, international organizations and states, including the UN, asked for trouble by not intervening in the case and involved in setting up the situation which today Rwanda is in.

# çözüm önerileri

## solution suggestions

Yukarıda sebeplerini kısaca sıralamaya çalıştığımız yoksulluk sorunu, elbette sözkonusu sebeplerin ortadan kaldırılmasıyla çözümlenebilir. Yoksulluk sorununun çözümü, bu sorunla mücadele eden ülkelerin kalkınmalarında önemli rol oynayacaktır. Bu noktadan hareketle, dünya üzerindeki mevcut yoksulluk sorununun çözümü için şu çözüm önerileri gündeme getirilmeli, tartışılmalı ve gerekli kararlar hızla alınmalıdır. Bu konuda bizim önerilerimizden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

- Yüzyıllar boyunca dünyanın dört bir yanında sürdürülen, yüzmilyonlarca insanın ölümüne ve sahip oldukları tüm varlıklara elkonulmasına, böylece sözkonusu ülkelerin o günden bugüne yoksullukla boğuşuyor olmalarına sebep olan sömürgecilik hareketleri, tarafsız kurumlarca yeniden incelenmelidir. Gerçekleştirilen soykırım faaliyetleri tesbit edilerek uluslararası yaptırımlar uygulanmalı, hesaplanabilen maddî zarar tazmin edilmelidir.
- Dünya üzerindeki her ülke, kendi özkaynaklarını özgürce kullanabilmelidir. Bu kullanım, sözkonusu kaynakların her türlü üretim, işletme ve satış süreçlerini kapsayacak şekilde olmalıdır. Sömürge döneminden kalma antlaşmalar bu gözle yeniden değerlendirilmeli ve gerekli değişiklikler yapılmalıdır.
- Etnik çatışmalar körüklenmemeli ve bu anlamda uluslararası barışın teminatı konumundaki kurumlar, üzerine düşeni yapmalıdır. Etnik çatışmalar, küresel silah ticaretine yön verenlerce bir pazar olarak görülmemeli

The problem of poverty of which causes we tried to explain above, is of course can be solved as removing these causes. The solution of poverty is going to be a key step for the development of the countries that are struggling against that problem. From this point of view, for the solution of the existing problem of the poverty on the earth, some solution suggestions should be brought forward, discussed and required decisions should be made quickly. Some of our suggestions in this issue are:

- Colonialist movements lasted for centuries all over the world caused to death of hundreds of millions of people and confiscation of all their wealth and thus a continuous poverty to appear and reign in their lands until today. These movements must be investigated by impartial institutions. Genocidal activities realized must be detected, international obligations must be imposed and calculable pecuniary damage must be compensated.
- Every single nation on the earth should be able to their resources as they want. This usage should include the production, management and sale process of the mentioned resources. Agreements from the colonialism period should be taken into consideration again with this approach and required changes must be done.
- Ethnic conflicts should not be embittered and international foundations that are in positions to be the assurance of peace should realize their

ve bu bölgelerde yasadışı silah ticaretinin önüne geçilmelidir. Bu konuda Birleşmiş Milletler, NATO ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumlar daha hassas davranmalı ve tarafsız politikalarla bölgede kaosun değil barışın destekçisi olmalıdırlar.

- İnanç konusu bir sömürü aracına dönüştürülmemeli, insanların mağduriyetleri ve ihtiyaçları konusunda gösterilecek duyarlılıklar belirli şartlara bağlanmamalıdır. Özellikle sağlık ve beslenme gibi hayatî öneme haiz konular pazarlık malzemesi yapılmamalı, bu konuda sürdürülen çalışmalar tamamen insanlığın ortak sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilmelidir.
- Yoksullukla mücadele eden ülkelerde, öncelikle eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması ve herkesin yeterli eğitim olanaklarına kavuşması için çaba sarfedilmelidir. Eğitim kurumları, bireylerin özgürce düşünebileceği ve edindikleri birikimi kendi coğrafyalarının kalkınması doğrultusunda kullanabilecekleri bağımsız yapılar olmalıdır.
- Avrupa devletleri ve ABD, Afrika ülkeleri üzerindeki tarım politikalarını değiştirmeli, Afrika kıtasını kendi ihtiyaçlarını karşılayacak topraklar olarak görmekten vazgeçmelidir. Kıtadaki kıtlığın asıl nedeni olan yanlış tarım politikalarına son verilmeli, Afrikalı çiftçiler tarım faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürebilmelidir.
- IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası finans kurumları, yoksulluk sorunu ile mücadele eden ülkelerdeki politikalarını gözden geçirmeli ve hiçbir ülkenin çıkarlarına hizmet etmeyen, evrensel hüviyete sahip bağımsız yapılar olarak hizmet vermemelidirler. Yine bu kurumlar, hâlihazırda kendilerine borçlu olan kurumlara karşı daha insafli yaklaşmalı ve finans konuları ülkeler üzerinde bir baskı aracına dönüştürülmemelidir.
- Küresel şirketlerin yerel ekonomilere verdiği zararın minimize edilmesi için, bireysel girişimler devletler tarafından desteklenmelidir. Öte yandan küresel şirketlerin milyarlarca Dolar'lık ihlallere sebebiyet veren hukuka aykırı uygulamaları, bizzat devletler ve uluslararası merciler tarafından sıkı bir şekilde denetlenmeli ve gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.
- Küresel şirketlerin kâr odaklı stratejileri çerçevesindeki manipülasyonları, uluslararası kurumlar tarafından

responsibilities. Ethnic conflicts should not be seen as a market for the ones who direct the global weapon trade and in these regions illegal arms sales should be prevented. In this matter, foundations like United Nations, NATO, and International Criminal Court should act responsibly and obtaining objective policies, should be supporter of peace, but not the chaos.

- The concept of religion should not be used as a tool for exploitation, sensibility about people's needs and hard conditions they are in should not be conditioned. It should be used as a material for bargain in vital issues like health and nutrition. And operations in this issue should be endured completely in the joint responsibilities of humanity.
- In the countries struggling against poverty, firstly educational institutions should be spread and in order to make everyone have education, considerable afford should put forth. Educational institutions should be independent institutions in which every individual thinks freely and people must be able to use the knowledge and experiences they obtain for the development of their own nation.
- European countries and the US must change their policies of agriculture over the African countries and give up seeing that the African continent is a land through which they meet their own demands. Wrong policies, as the main reason underlining current shortage in the continent, must be terminated and African farmers must be able to sustain agricultural activities independently.
- International financial institutions like IMF, World Bank, World Trade Organization should reconsider their policies in countries struggling against poverty and should serve as international institutions that does not serve for the sake of any country. They should act more just toward the institutions that have debt to pay them and should not use the financial issues as a tool of pressure on the governments.
- Individual enterprises should be supported by governments in order to minimize the damage on local economies which is caused by international institutions. On the other hand, the practices of global institutions that cause violations worth billions of dollars and illegal applications should be supervised by governments and international authorities themselves and necessary sanctions should be operated.

desteklenmemeli ve milyarlarca Dolar'lık vurgunlara göz yumulmamalıdır. Özellikle sağlık gibi hassas konularda buna daha çok dikkat edilmeli, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi küresel vizyona sahip kurumlar, salgın hastalık gibi konularda daha hassas davranmalıdır.

- Para piyasalarında dünya ekonomisini kaosa sürükleyecek uygulamalardan kaçınılmalı, çıkar çatışmalarına son verilmelidir. Bu konuda başta küresel güce sahip devletler olmak üzere, uluslararası finans kurumları ve küresel şirketlere büyük görevler düşmektedir. Kâr odaklı bir anlayışın yerine insan hayatını önplanda tutan bir anlayışın benimsenmesi, bu konuda önemli katkılar sağlayacaktır.
- Her geçen yıl daha korkutucu boyutlara ulaşan tüketim çılgınlığının önüne geçilmelidir. Bu konuda yazılı, sesli ve görsel medyada reklamlara ayrılan alan ve sürelerin daraltılması önemli katkılar sağlayacaktır. Öte yandan, harcamalarda daha duyarlı olunması için bireysel duyarlılığın artırılması gerekmektedir. Bu konuda özellikle sivil örgütlere önemli sorumluluklar düşmektedir.
- Gerek devletler, gerek uluslararası kurum ve kuruluşlar, sosyal politikalar üretme ve bu politikaları hayata geçirme konusunda daha istekli olmalı, kalkınmanın önünde engellerin kaldırılması için, yetkili merciler gerekli adımları atmalıdır. Bu noktada vergilerin azaltılması, dar gelirli bireylerin kazançlarının artırılmasına dönük tedbirlerin alınması, sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin hızlandırılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin devlet tarafından teşvik edilmesi gerekmektedir.
- Özellikle 'En Az Gelişmiş' 'Az Gelişmiş' gibi tanımlamalara maruz kalan ülkelerdeki sivil yapılanmalar, hükümetlerin ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların karar alma süreçlerinde daha etkin ve belirleyici roller almalıdır.
- Dünya üzerinde yoksullukla mücadele eden devletler; uluslararası kamuoyu ve devletlerarası ilişkilerde 'En Az Gelişmiş', 'Az Gelişmiş' gibi tanımlamalara muhatap olmamalı ve bu devletleri kapsayan platformların yapılanmaları yeniden gözden geçirilmelidir.

- Manipulations of global companies' directed by profit-centered strategies should not be encouraged by international institutions and profiteering of millions of dollar should not be overlooked. It should be paid more attention is important areas like health. Institutions that have global visions like World Health Organization should act more responsible about issues like epidemics.
- In monetary markets, practices that drag world economy into chaos should be avoided and conflicts of interest should be ended. In this matter, an important part of the mission is of international financial institutions, global companies and especially nations that have international power. Adopting an understanding that prioritizes human life other than making profit will contribute to this matter.
- The consumption frenzy that is becoming gradually more horrific every year should be stopped. To do that, reducing the time and area spent for the commercials in printed, voiced visual media would contribute a lot. On the other hand, individual sentiment should be raised in order to act more responsibly about this issue. In this matter, especially non-governmental organizations have a lot to do.
- Both governments and international agencies and institutions should be more disposed to develop social policies and realize them, and in order to remove the obstacles in the way of development, competent authorities should take necessary steps. At this point, reducing taxes, taking measures in order to increase the revenue of low-incomers, accelerating the arrangements about social security, and encouragement of small and medium sized interpreters by governments should be obtained.
- Civil structures in the countries that are subjected to be defined particularly as "Less Developed" and "The Least Developed" must play a more influential and decisive role on decision making processes of governments and international institutions like the UN.
- States struggling with poverty over the world must not be subjugated to definitions such as "Less Developed" and "The Least Developed" before world public and in international relations. Structuring of the platforms that include these states must be reviewed again.

