



İSTANBUL/2011 RAPOR NO: 06
İSTANBUL/2011 REPORT NO: 06

SOMALİ'DEKİ AÇLIK

KADER Mİ? SÖMÜRGE Mİ?

FAMINE IN SOMALIA

FATE OR COLONIZATION?



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	5
A. GENEL BİLGİLER	7
1. Afrika Kıtası	7
2. Somali	8
B. GÖZLEMLER ve MEVCUT DURUM	11
1. Siyasî İstikrarsızlık ve Kamu Düzeninin Sağlanamaması	11
2. Uluslararası Şirketler ile Emperyal Ülkelerin Kuraklığı Hazırlayan Ekonomi, Tarım ve Hayvancılık Politikaları	13
3. Korsanlık Teşvik mi Ediliyor?	17
4. Eğitimsizlik, Bilinçsiz ve Bağımlı Yığınlar Üretmiştir.....	19
5. Bitmeyen İçsavaş ve Tahribatları	21
6. BM'nin Kültür ve İnanç Değerlerini Dönüştürmeye Yönelik Uygulamaları: Toplu Laboratuvar Dadaab Kampı Örneği.....	23
7. İnsanî Yardım Faaliyetlerinde STK'ların Vizyon Sorunu	26
C. GENEL DEĞERLENDİRME ve ÖNERİLER	28

CONTENTS

INTRODUCTION	5
A. GENERAL INFORMATION	7
1. African Continent	7
2. Somalia	8
B. OBSERVATIONS AND THE CURRENT SITUATION	11
1. Political Instability and Lack of Social Order	11
2. Economy, Agriculture and Livestock Policies of International Companies and Imperial Countries Prepares the Drought	14
3. Is Piracy Being Encouraged?	18
4. Lack of Education Has Produced Unconscious and Dependent Stacks	19
5. Never-ending Civil War and Its Damages	21
6. The Applications of the UN for the Transformation of Cultural and Religious Values: Example of Mass Laboratory Dadaab Refugee Camp	24
7. Vision Problem of Humanitarian Relief Activities of NGOs	26
C. GENERAL EVALUATION AND SUGGESTIONS	28

**20. YÜZYIL BAŞLARINDA SOMALİ TOprakları
SOMALIA LANDS AT THE BEGINNING OF 20TH CENTURY**



**Etiyopya ve Kenya işgali sonrası bugün Somali toprakları
SOMALIA LANDS TODAY, AFTER INVASION OF ETHIOPIA AND KENYA**



SUNUŞ

introduction

Bugün dünya üzerinde yaşanan sorunlar dikkate alındığında, hiç şüphesiz, Somali'de yaşanan açlık ve kuraklık, listenin başında yer almaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Somali ile beraber Afrika kıtasındaki başka ülkelerde de yaşanan bu sorun, yüzbinlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın hayatta kalabilmek için göç etmesine ve mülteci kamplarında yaşam mücadelesi vermelerine neden olmuştur.

Biz UHİM olarak, gerek dünya siyasetine yön veren devlet ve kurumların, gerekse medyanın söylemlerinin etkisiyle, bölgenin coğrafi şartlarının sonucu olduğuna inanılan Somali'deki mevcut kuraklıktan kaynaklı açlık sorununu ele almayı ve bu durumu hazırlayan gerekçeleri tesbit etmeyi amaçladık. Elinizdeki bu rapor, yerinde inceleme yapmak ve bugün Somali'nin içinde bulunduğu durumun asıl nedenlerini araştırmak üzere 11-18 Eylül 2011 tarihleri

Given the problems in the world today, famine and drought in Somalia are, no doubt, at the top of the list. In recent years, along with Somalia in other countries in the continent of Africa, this problem has led to the deaths of hundreds of thousands, millions of people to migrate in order to survive and to struggle for survival in refugee camps.

We as UHİM, sought to address the current drought-induced famine problem in Somalia, believed to be a result of geographical conditions by both the state and the institutions that shape world politics as well as the effect of the media discourse and to determine the reasons for preparing this situation. This report has been prepared in accordance with interview notes and observations of the delegation visited the refugee camp in Daadab, located within the boundaries of capital Mogadishu and Kenya, between the dates of September



Eski Meclis Binası/ Mogadişu - Former National Assembly Building / Mogadishu

arasında başkent Mogadişu ve Kenya sınırları içinde bulunan Dadaab Mülteci Kampı'nda incelemelerde bulunan heyetimizin gözlemleri, görüşme notları ve tesbitleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Ziyaret boyunca Somali ve Kenya'daki çeşitli kurumlar, üst düzey devlet yetkilileri ve STK'lar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde edinilen bilgiler ve heyetimizin yerinde yaptığı gözlemler esnasında, bugün Somali'de yaşanan dramın asıl nedeninin kuraklık ve kıtlık olmadığı, kuraklık ve kıtlığın sebep değil, tabiata ve topluma yapılan sorumsuz müdahalelerin bir sonucu olduğu tesbit edilmiştir.

Hazırladığımız bu raporun Somali konusunun 'insanî yardım'ın ötesinde, sorgulayıcı bir yaklaşımla ve daha kapsamlı bir biçimde yeniden ele alınması sürecine katkı sağlamasını ümid ediyoruz.

11 and 18, 2011, to investigate the real causes of the actual situation in Somalia on-site.

During visit, interviews were held with the various institutions, senior government officials and NGOs in Somalia and Kenya. The information obtained from interviews and observations of our delegation has identified that drought and famine are not the main causes of the tragedy in Somalia; in fact, drought and famine are the result of irresponsible interventions to the nature and society.

Hopefully, this report would contribute to the process of a more extensive re-evaluation of Somalia issue with a questioning approach beyond "humanistic aid".



Afrika Birliği Askerleri / Mogadişu - African Union Soldiers / Mogadishu

genel bilgiler

general information

1. Afrika Kıtası

Dünyanın en köklü medeniyetlerine evsahipliği yapan Afrika kıtasında halen 54 ülkede 1 milyarı aşkın insan yaşamaktadır. Kıtada yaşayan 1 milyar insanın %40'ı Müslüman, %40'ı ise Hıristiyandır; geri kalan %20'si de geleneksel dinlere mesuptur.

Binlerce yıl boyunca, verimli toprakları, Hint ve Atlas Okyanusu ile zenginleşen kıyıları ve limanları, zengin yeraltı kaynaklarıyla, insanların barış ve huzur içerisinde yaşadıkları Afrika kıtası, emperyalist ve kapitalist düşüncelere sahip egemen sömürgeci güçlerin kıtayı istila etmesinden sonra, dünyanın en sorunlu coğrafyası haline gelmiştir. Milyonlarca masum insanın öldürüldüğü, hayatta kalanlarının köleleştirilerek kullanıldığı, bütün zenginlikleri işgalci güçlerce yağmalanan Afrika, sömürgeci güçlerin 2. Dünya

1. African Continent

The African continent has been host to the ancient civilizations of the world and over 1 billion people still reside in 54 countries. 40% of the 1 billion people on the continent are Muslim, 40% is Christian and the remaining 20% belongs to traditional religions.

For thousands of years, Africa, the fertile soil, enriched with the Indian and Atlantic coasts and harbors, rich underground resources, the place where people lived in peace and security, has become the most problematic geography after the invasion of the ruling colonial powers having imperialist and capitalist ideas. Africa, having millions of innocent people killed, survivors became slaves, all its wealth plundered by the occupying forces, has been abandoned to the lap of civil wars, political instability, philistinism, hunger and poverty within the framework of new strategy of colonial powers



Afrika Birliği Askerleri / Mogadişu - African Union Soldiers / Mogadishu



Kızılay Kampı / Mogadişu - Red Crescent Camp / Mogadishu

Savaşı sonrasındaki yeni stratejisi çerçevesinde içsavaşların, siyasî istikrarsızlığın, eğitimsizliğin, açlığın ve yoksulluğun kucağına terk edilmiştir. Kabilelerin doğal yaşam alanlarına göre belirlenmemiş suni sınırlarla şekillendirilen pek çok Afrika devleti, sömürgeci güçlerin kışkırtmaları ve açık yönlendirmesi ile devam eden içsavaşlarla boğuşmaktadır.

2. Somali

Coğrafi Konumu ve Jeostratejik Önemi

Somali jeopolitik ve jeostratejik açıdan oldukça önemli bir konumda bulunmaktadır Kızıldeniz, Hind Okyanusu, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika hinterlandında yer alan konumu, yaklaşık 10 milyar varil olduğu tahmin edilen petrol rezervleri, Afrika'daki en uzun kıyı şeridinde sahip olması, genç ve dinamik nüfusu ve diğer Afrika toplumlarına örneklik teşkil edebilecek kültürel derinliği ile Somali, bugün dünya kamuoyu nezdindeki itibarından çok daha fazlasını hak edecek konumdadır.

Somali, başta Avrupa devletleri ve ABD olmak üzere, tüm dünya ülkelerini ilgilendirecek bir coğrafi konuma sahiptir. Dünya ticaretinin Boğazlar, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz'i takip eden güzergâhının Hind Okyanusu'na açıldığı noktada çok kilit bir konuma sahip olan Somali, benzer konuma sahip diğer ülkelerin de karşı karşıya kaldığı siyasî baskılara muhatap olmaktadır.

Siyasî Tarihi

Somali topraklarında yapılan arkeolojik incelemeler, bu bölgede yaklaşık M.Ö. 9000 yılından bu yana insan yaşamının varlığını, kazılarda bulunan M.Ö. 4000'lere ait mezar taşları ise, bu coğrafyadaki toplumsal yaşamın ve medeniyetin yaklaşık 6 bin yıllık bir geçmişi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tarihî gerçek, yaygın söylem olarak yerleştirilmeye çalışılan, 'Afrika'nın medeniyetten uzak olduğu' yönündeki söylemi geçersiz kılmaktadır. Henüz İslam'ın ilk yıllarında bazı Müslümanların Habeşistan'a göç etmesi ile İslamiyet'le tanışan Somali, bu dini benimsemiş ve bugüne kadar da Somali toplumunun tamamına yakını Müslümanlığı kabul etmiştir. Uzun süre Habeşistan Krallığı'nın hâkimiyeti altında kalan Somali,

after the World War II. Many African states, shaped with artificial borders and not determined in accordance with natural habitats of tribes, are struggling with the ongoing civil wars by provocation and apparent direction of the colonial powers.

2. Somalia

Geographical Location and Geostrategic Importance

Somalia has a significant position in terms of geopolitical and geostrategic situation. Somalia deserves more than current public reputation it has today with its location situated within the hinterland of North Africa, The Red Sea, Indian Ocean, and Arabian Peninsula, with its approximately 10 billion barrels of oil reserves, having the longest shoreline in Africa, with its young and dynamic population, and with its cultural depth serving as an example for other African societies.

Somalia has a geographic location of interest to all countries of the world, particularly in Europe and the United States. Somalia, having a key position at the point where it opens to the Indian Ocean by following the route of world trade of Straits, Suez Canal and Red Sea has been addressed to political pressures like the other countries which have similar locations.

Political History

Archaeological investigations in the territory of Somalia reveal that the existence of human life in the region has been approximately since BC 9000 and the gravestones of BC 4000 found in the excavations reveal that social life and civilization in this geography is about 6 thousand years. This historical fact invalidates the discourse that "Africa is far from civilization" which is attempted to be placed as common discourse.

Somalia acquainted with Islam when some Muslims immigrated to Abyssinia during early years of Islam and adopted this religion and to date almost all of the Somali society has adopted Islam. Long period of time remaining under the rule of the kingdom of Abyssinia, Somalia came under Ottoman rule 14th century onwards.

Somalia has been invaded by the colonial powers since the beginning of the 19th century as the entire African continent. British and Italian exploitation continued until after the World War II, regions under control of both countries have founded the independent Republic of Somalia after separately declared their independence in 1960.

14. yüzyıldan itibaren Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir. 19. yüzyılın başlarından itibaren tüm Afrika kıtası gibi Somali de, sömürgeci güçlerin istilasına uğramıştır. 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar devam eden İngiliz ve İtalyan sömürsünün ardından, 1960 yılında, her iki ülkenin kontrolü altındaki bölgeler ayrı ayrı bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra birleşerek bağımsız Somali Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır.

1969 yılında gerçekleştirdiği askerî darbe ile yönetimi ele geçiren Siad Barre'nin Somali'deki diktatörlük rejimi Sovyetler Birliği'nin himayesinde 1991 yılına kadar sürmüştür. Bu tarihte, bir süredir devam eden ve giderek artan muhalif eylemler sonucunda Siad Barre yönetimi terk etmek ve ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştır. Ayrıca, çeşitli kışkırtmalarla başlayan kabileler arasındaki çatışmalar, giderek içsavaşa dönüşmüş ve bugüne kadar da Somali'de ülkeyi temsil edebilecek siyasî bir yapı kurulamamıştır. Bölgeye her türlü silah ve savaş teçizatının sokulması ve başta BM ve NATO olmak üzere sürece olumlu yönde müdahil olması gereken küresel aktörlerin, sorunun çözümünden ziyade derinleşmesine sebep olacak girişimleri nedeniyle 20 yıldır süren içsavaş, yüzbinlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın yaşamının altüst olmasına sebep olmuştur.

Bugünü

1991 yılından bu yana geçici hükümetlerin yönetimi altında bulunan Somali, yaklaşık 10 milyon nüfusa ve 637 bin km² yüzölçümüne sahiptir. Bu rakam Etiyopya ve Kenya başta olmak üzere diğer ülkelerde yaşayan Somalililerle birlikte

Dictatorship regime of Siad Barre, who seized power in Somalia by military coup in 1969, lasted until 1991 under the auspices of Soviet Union. As a result of gradually growing opposition actions, Siad Barre had to resign and leave the country.

Moreover, various provocations began and conflicts between tribes gradually turned into a civil war and a political structure that would represent the country has not been established in Somalia to this day. Due to the introduction of all kinds of weapons and war equipment to the region and the attempts of the global actors, particularly the UN and NATO, lead to deepen the problem rather than solving it in a positive way. Civil war lasted for 20 years and it caused death of hundreds of thousands of people and millions of people's life was turned upside down.

Today

Somalia, being under the direction of interim governments since 1991, has a population of about 10 million and a surface area of 637 thousand km². This figure reaches 17 million together with Somalians living in other countries including Ethiopia and Kenya. Almost all population is Muslim and Somalian. The average life expectancy is nearly 50 years due to civil war, disease and drought. In addition, nearly half of the population is under 15 years of age. The per capita income in Somalia, one of the poorest countries of the world, could not be detected since there are no statistical data available to calculate.

Due to civil war ongoing for 20 years, no investments have been done and previously established schools, hospitals, business centers and factories have been destroyed as well. It will not be wrong to say that the capital Mogadishu turned into a ghost city. It is possible to see that Mogadishu is a typical example how violence



Somali-Kenya sınırındaki Dadaab Kampı
Dadaab Camp on the border of Somalia & Kenya



Somali-Kenya sınırındaki Dadaab Kampı
Dadaab Camp on the border of Somalia & Kenya

17 milyonu bulmaktadır. Nüfusun tamamına yakını Müslüman ve Somalidir. İçsavaş, hastalık ve kuraklık nedeniyle ortalama yaşam süresi yaklaşık 50 yıldır. Ayrıca nüfusun yarısına yakını 15 yaşının altındadır. Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri konumundaki Somali'de kişi başına düşen gelir hesaplamaya elverişli istatistikî bilgi olmadığından tesbit edilememiştir.

20 yıldır devam eden iç savaş sebebiyle ülkede uzun zamandır hiçbir yatırım yapılmadığı gibi, önceden yapılmış olan okul, hastane, işmerkezi, fabrika gibi yapılar da tahrip edilmiş durumdadır. Başkent Mogadişu'nun hayalet bir şehre dönüşmüş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Şiddetin ve savaşın, şehrin fizikî yapısını nasıl alt-üst ettiğinin tipik bir örneğini Mogadishu'da görmek mümkündür.

Bu durum, aynı zamanda büyük bir güvenlik zafiyetine de davetiye çıkarmaktadır. Mogadişu'da bulunan 6-8 bin kişiden oluşan Afrika Birliği kuvvetleri dışında, herhangi bir etkinliği olmayan devlete bağlı az sayıdaki güvenlik gücü, ülkede güvenliği sağlayamamaktadır. Öyle ki, ülke içerisinde bir şehirden bir diğerine geçmek mümkün olmadığı gibi, başkent Mogadişu içerisindeki ulaşım dahi ciddi riskler taşımakta, elinde silah olan pek çok insan, para karşılığında güvenlik hizmeti vermektedir.

Bütün bunlara rağmen, Somali halkında hakim olan umursamazlık tavrı dikkat çekmektedir. İçinde buldukları kaos ortamına rağmen neşeli oldukları ve gelecek kaygısı gütmedikleri gözlenen Somali halkının, sosyal hayatları da, yaşamaya çalıştıkları çadırların etrafında gezmekten ve komşularıyla sohbet etmekten ibaret gözükmektedir. Aslında, Somali toplumunun oldukça dinamik bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Genç nüfusu ve dinamik yapısına karşın, Somali toplumuna hakim olan bu ruh halinin nedeninin, ülkede uzun yıllardır devam eden kaos ortamı olduğu söylenebilir.

and war turned physical structure of the city upside-down.

This situation invites a major security weakness as well. Except the African Union forces in Mogadishu, consisting of 6-8 thousand people, small number of state security forces cannot provide security in the country. Thus, it is not possible to pass from a city to another city within the country and even the transportation in the capital Mogadishu carries out serious risks. Many people, having guns in hand, provide security services in exchange of money.

Despite all this, the attitude of indifference prevailing among the people of Somalia draws attention. Despite the chaotic environment they live in, Somalians are observed as cheerful and having no future concern and their social life seems to consist of poking around the tents and chatting with their neighbors. In fact, the Somali community is known to have a very dynamic structure. Although having a young population and dynamic structure, the reason of this mood dominant to the Somali community can be due to chaotic environment in the country ongoing for long years

gözlemler ve mevcut durum

observations and current situation

1. Siyasî İstikrarsızlık ve Kamu Düzeninin Sağlanamaması

1960 yılında bağımsızlığını ilan eden Somali, 1969-91 yılları arasında Siad Barre dikdatörlüğü tarafından yönetilmiştir. O tarihten bu yana geçici hükümetler tarafından yönetilen ve bir devletin kurumsal görüntüsünden oldukça uzak olan Somali’de, işleyen bir mekanizmanın olduğunu söylemek imkânsızdır. Hukuktan güvenliğe, eğitimden ekonomiye kadar bütün kamusal hizmet alanlarında yaşanan bu problemin, Somali’nin içinde bulunduğu durumun en büyük nedenlerinden biri olduğu söylenebilir. Öyle ki; bugün Somali’nin asıl sorununun açlık ya da kuraklık değil, siyasî istikrarsızlık olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira, bugün acil müdahaleyi gerektiren ve yıllardır bir türlü çözülemeyen sorunların halledilmesi için eğitim, ticaret,

1. Political Instability and Lack of Social Order

Somalia declared its independence in 1960 and ruled by the dictatorship of Siad Barre between the years 1969-91. It is impossible to say that a mechanism is functioning in Somalia which has been ruled by temporary governments since that time and which has been quite far from a corporate image of a state. This problem experienced in all fields of public services from law to security, from education to economy can be said to be one of the biggest reasons of the situation in Somalia. Thus, it would not be wrong to say that the real problem in Somalia today is not the drought or famine but the political instability. Because it is essential to realize a functioning state and to ensure political stability in order to resolve the unresolved problems that require urgent intervention and to sustain activities like education, commerce, industry and infrastructure and to realize justice, security and development.



Tarım ve Hayvancılık Bakanı Abdullah Haji Hassan ve UHİM Heyeti
Abdullah Haji Hassan, Minister of Agriculture & Livestock, and UHİM delegation



Kuraklık Araştırma Merkezi Başkanı Mohamoud W. Alasow ve UHİM Başkanı Ayhan Küçük
Mohamoud W. Alasow, President of Drought Research Center, and Ayhan Küçük, President of UHİM

sanayi, altyapı gibi faaliyetlerin sürdürülebilmesi, adaletin, güvenliğin, kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için işleyen bir devlet mekanizmasının hayata geçirilmesi ve siyasî istikrarın sağlanması şarttır.

Somali heyetimizin bölgeye yaptığı ziyaretteki izlenimleri, bu kanıyı kuvvetlendirmektedir. Ziyaret esnasında gözlemlenen, yerleşim birimlerinin herhangi bir altyapıya sahip olmaması, binaların büyük çoğunluğunun zarar görmüş ve terk edilmiş vaziyette olması, güvenlik zafiyetlerinin günlük hayatın sürdürülmesini dahi engelleyecek seviyeye ulaşmış olması, okul çağındaki çocukların çok büyük bir kısmının eğitim alamıyor olması gibi hususlar, ülkede yaşanan siyasî kaosun derinliği hakkında fikir vermektedir. Öte yandan, insanların büyük kısmında silah bulunması, günlük yaşam içerisinde vuku bulan en ufak sorunların dahi çatışma sebebi olması, ülkedeki gerginliği had safha çıkarmaktadır.

Somali'de işbaşında olan geçici hükümet, ülkenin çok sınırlı bir bölümünü kontrol edebilmekte, başkent Mogadişu ve birkaç küçük yerleşim birimi dışında ülkedeki kontrol el-Şebab adlı örgütün elinde bulunmaktadır. Geçici hükümet Somali'nin tamamında etkin olmadığı ve ülkenin tamamını temsil edemediği gibi, varlığının devamını da 6-8 bin kişiden oluşan Afrika Birliği silahlı gücüyle sağlamaktadır. Bugün Somali içerisinde yer alan unsurlar dünya kamuoyuna farklı tanımlamalarla yansıtılmakta, tüm Somali toplumu terör söylemi üzerinden mahkum edilmektedir. Öte yandan ülkenin büyük bölümünde etkin olan ve Somali toplumunun reflekslerinin bir yansıması olan unsurlar bir terör örgütü olarak lanse edilmektedir. Ulusal ve uluslararası platformlarda Somali'yi temsil edecek ve ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarabilecek mekanizmaların bir türlü oluşturulamayışının nedenleri daha gerçekçi araştırılmalı; sadece gıda ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla, kaos düzeninin sona erdirilemeyeceği bilinmelidir.

Öte yandan, güvenli kaynaklardan alınan istihbarî bilgilere göre, "Amerikan ordusunun Afrika ülkesi Cibuti'deki üslerden kalkan insansız uçaklarının Somali ve Yemen'de keşif uçuşu yaptığı, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) da Yemen üzerine insansız uçaklar

Impressions of our Somalia delegation during their visit to the area have reinforced this belief. Observations such as the settlements lack of infrastructure, the vast majority of the buildings are damaged and abandoned, the security weakness reached a level that prevents the continuation of even daily life, most of the school-age children cannot get adequate education give an idea about the depth of political chaos in the country. On the other hand, the majority of people having weapons and the most minor problems that occur in daily life causing conflict raise the tension peak in the country.

The current interim government in Somalia is able to control a very limited part of the country. Control in the country is in the hands of an organization called al-Shabab except the capital Mogadishu and a few small settlements. Somalia's interim government is not effective in all and can not represent the whole of the country, and moreover, it provides the continuity of its existence with the armed power of African Union consisting 6 to 8 thousand people. Today elements within Somalia are recognized differently in the world community and entire Somalia society is doomed over the terror discourse. On the other hand, the elements active in a large section of the country and a reflection of reflexes of Somalia community are touted as a terrorist organization. The reasons of being unable to establish mechanisms that could save the country from its situation and that would represent Somalia in national and international arenas should be investigated more realistically. It should be known that chaos condition cannot be ceased just by affording the needs of food and shelter.

It can be said that such chaos is a result of policies executed in the region particularly by the United States. The US acted with the rhetoric of "you are either with us or with the terrorists" after September 11 and terrorized the entire world, Somalia was encoded as one of the possible occupied regions. However, the difficulty of the U.S. occupation of Afghanistan and the prolongation of the process has not allowed the invasion of Somalia. Thereupon the U.S. chose to prepare ground for its policies by promoting engagement of civil war and creating a chaos environment instead of directly invading Somalia.

Due to the lack of a functioning government in Somalia since 1991, madrassas undertook the work of law enforcement, peace building and conflict reduction. The US has killed madrasa scholars, respectable persons

konuşlandırmak için Arap Yarımadası'nda gizli bir uçak pisti inşa ettiği ifade edilmektedir. Bu üslerin Somali ve Yemen'de El-Kaide'ye bağlı örgütlerle mücadele kampanyasının bir parçası olduğu belirtilmektedir. Üslerden birinin Etiyopya'ya, diğerinin ise Hint Okyanusu'ndaki Seyşeller'e inşa edildiği aktarılmaktadır. Küçük bir insansız uçak filosunun Eylül 2011'de Seyşel adalarında deneysel operasyonlara başladığı belirtilirken, bu operasyonların sonucunda, uçakların adalardan Somali'yi etkin bir şekilde denetleyebileceği vurgulanmaktadır.” Bu bilgiler Somali'nin siyasî istikrarsızlığının sonuçlarına dair önemli ipuçları vermektedir.

2. Uluslararası Şirketler ile Emperyal Ülkelerin Kuraklığı Hazırlayan Ekonomi, Tarım ve Hayvancılık Politikaları

Somali, gerek sahip olduğu maden yatakları, gerek arazilerinin tarıma elverişliliği, gerekse Afrika kıtasının en geniş sahil şeridine sahip olması bakımından, kendi kendine fazlasıyla yetebilecek özkaynaklara sahip bir ülkedir. Ancak küresel hegemonik sistemin, dünyanın dört bir tarafında uyguladığı politikaların benzerleri Somali'de de uygulanmış, IMF ve Dünya Bankası'nın 1980'lerden itibaren Somali üzerinde uyguladığı yaptırım ve yönlendirmeler, Somali'nin içinde bulunduğu durumu hazırlayıcı ve hızlandırıcı bir rol üstlenmiştir. 1969 yılında iktidarı ele geçiren Siad Barre ülkeyi Sovyetler Birliği'nin etkisi ve himayesi altında yönetmiş, ancak 1978 yılında Etiyopya ile gerçekleşen savaş esnasında, SSCB'nin Etiyopya'yı desteklemesi ile Somali, Sovyetler'den uzaklaşmış ve yüzünü Batı'ya dönmeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren ülkede ABD ve Avrupa

in the community, imams and teachers one by one by making deals with groups called as “Warlords” who turned into a death machine with small troops under their control. While “Warlords”, supported with money and weapons by CIA and Pentagon and motivated by promises of key positions in the government, were organizing the assassinations to the names in the lists given to them, the US presented the people who died as a result of these events as “terrorists” and “members of Al-Qaeda” to the world public. 26 September 2011 dated report, reported by Jeremy Scahill and published in The Nation magazine, is full of stunning details and confessions. For instance, one of the aforementioned warlords Mohamed Afrah Qanyare admits that in December 2002, Qanyare was approached by a friend who told him that some agents from the CIA wanted to talk with him. At the time, Qanyare was known as a secular warlord who commanded a militia of about 1,500 men. More important, he had his own airport. On January 5, 2003, a small group of US agents flew into Qanyare's airfield, where he greeted them and took them to one of his homes. Qanyare says agents would fly in to see him at least once or twice a week. The CIA, he says, began paying him. Qanyare soon became CIA's, in fact the USA's, man in Mogadishu. He claims he even gave them the GPS coordinates for a house used by Saleh Ali Nabhan, who was wanted by the United States.

Upon gradually intensive executions of Warlords acting by the directions of the US and continuation of targeting innocent people and civilians, scholars in Somalia have taken action. A Union was formed by 12 sharia courts and Shabab organization in Somalia. The Union, expressing the right and local response of the people and making up a resistance against the bloody operations of the US, has obtained its presence and power



Simad Üniversitesi Rektörü Abdurrahman M. Addow ve UHİM Heyeti'nden, Ayhan Küçük, Veysel Başar, Mustafa Demiral, Abdullah Küçükaytekin
Abdurrahman M. Addow, Rector of Simad University and Ayhan Küçük, Veysel Başar, Mustafa Demiral and Abdullah Küçükaytekin from UHİM Delegation

ülkelerinin etkisi giderek artmış ve IMF'ten borç alma konusu ülke gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Yine bu süreçte Dünya Bankası, Uluslararası Kalkınma Ajansı ve çoğunluğunu Avrupa devletlerinin oluşturduğu Paris Club'un ülke ekonomisindeki etkinliği artmış ve yardım amacıyla başlayan ilişkiler bir süre sonra çeşitli yaptırımların Somali'ye dayatılmasına dönüşmüştür. Bu süreç Somali ekonomisini derinden etkilemiş, nitekim 90'ların başında ülke ekonomisi çökmüştür.

Birçok Afrika ülkesi gibi, küresel ekonomilerin kendisine biçtiği rolü oynamaya mecbur bırakılan Somali, yaklaşık 10 milyon hektar ekilebilir tarım arazisine sahip olmasına karşın, bugün bu arazilerin yalnızca %2'sinde tarım yapılabilmektedir. Küresel şirketlerce endüstriyel tarım arazisi olarak görülen ve bio-yakıt üretiminde kullanılmak üzere kiralanılan Somali arazileri, hem yerel tarımın çökmesine, hem ürün çeşitliliğinin giderek azalmasına, hem de tüm tarım ürünlerinin ithaline muhtaç hale gelmesine sebep olmaktadır. Tüm Afrika'da olduğu gibi Somali'nin tarımsal faaliyetleri de, Avrupa ülkelerinin tarım ihtiyacını karşılayacak bir hüviyete büründürülmüş, bu politikalar neticesinde her bir Afrika ülkesi belli bir ürünü yetiştirmeye zorlanmıştır. Bu politika çerçevesinde, örneğin Nijerya pamuk, Uganda kahve, Senegal ise yerfıstığı üretimine yönlendirilmiştir.

Tarımsal faaliyetler bugün Somali'de durma noktasına gelmiştir. Ülkede üretimi yapılan pek çok tarım ürünü, Avrupa ülkeleri ve uluslararası şirketler tarafından cazip tekliflerle hazır olarak sunulmuş, bu da ülkedeki üretimi olumsuz etkilemiştir. Zirai alanda herhangi bir planlamanın yapılmayışı nedeniyle de, üretim ve ihtiyaç dengesi belirlenmemektedir.

Öte yandan iklimi ve arazileri hayvancılık faaliyetleri için oldukça uygun olan Somali, yakın bir tarihe kadar bu konuda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyordu. Ancak içsavaşın başladığı ve siyasî istikrarın ortadan kalktığı 90'lı yılların başından itibaren, hayvancılık faaliyetleri yavaşlamış ve son yıllarda durma noktasına gelmiştir. Ülkede 1989 yılından bu yana düzenli hayvan sayımı yapılamamakla birlikte BM'ye bağlı olarak faaliyet gösteren Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization-FAO)'nün 1989 yılında gerçekleştirdiği sayımın sonuçları bu gerçeği

completely from the people of Somalia. However, the Shabab has changed the method due to the unabated activities of the US and the Warlords under command of the US. Today, the US presents the Shabab as a terrorist organization to the world public opinion and tries to prepare the ground fort he legitimacy of its activities in Somalia. In fact the process proves that the US is the main reason of the existence of such an organization called Shabab.

On the other hand, according to reliable sources of information from the intelligence, the U.S. Army's unmanned aircraft have been flying from bases in the African country of Somalia in Djibouti and Yemen for the flight of discovery. And it is also expressed that the US Central Intelligence Organization (CIA) has built a secret airstrip in the Arabian Peninsula to deploy unmanned aircraft over Yemen. It is stated that those bases are a part of the fight campaign against Al-Qaeda affiliates in Somalia and Yemen. It is expressed that one of the bases has been built to Ethiopia and the other one has been built to Seychelles in the Indian Ocean. A small fleet of unmanned aircraft began experimental operations in the islands of Seychelles on September 2011 and it is emphasized that as a result of these operations, those aircrafts could control Somalia effectively from the islands. This information provides important clues about the consequences of Somalia's political instability.

2. Economy, Agriculture and Livestock Policies of International Companies and Imperial Countries Prepares the Drought

Somalia is a country with its own highly enough equity, with both the mineral deposits, the availability of land for agriculture and having the most extensive coastline of the African continent. However, the global hegemonic system and its policies around the World have been applied to Somalia as well. Sanctions and guidance on Somalia imposed by IMF and World Bank since 1980s have taken a predisposing and accelerating role in the current situation of Somalia. Siad Barre seized power in 1969 and directed the country under the auspices and influence of the Soviet Union, but in 1978, during the war took place with Ethiopia, when the USSR supported Ethiopia, Somalia began to turn away from the Soviets and face to the West. Since that date, the effects of US and European countries have increased

teyid eder niteliktedir. Toplamda 40 milyon küçük-büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olan 10 milyon nüfuslu Somali, bu potansiyeli ile hayvancılıkta dünyanın sayılı ülkeleri arasına girebilecek niteliktedir. Aynı dönemde 55 milyon nüfuslu Türkiye'nin yaklaşık 80 milyon küçük-büyükbaş hayvana sahip olduğu düşünüldüğünde, Somali'nin hayvancılık sektöründe ne denli önemli bir potansiyele sahip olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Somali heyetimizin yetkili şahıslarla yaptıkları görüşmeler, bu durumu teyid eder niteliktedir. Simad Üniversitesi bünyesinde kurulan Kuraklık Araştırma Merkezi Başkanı Mohamoud W. Alasow, heyetimizle yaptığı görüşmede, "Avrupa ve ABD kökenli kurum ve şirketlerin Somali'de yaşanan kuraklığın hazırlayıcısı konumunda olduklarını, söz konusu kurum ve şirketlerin Somali'de çok sayıda ağaç kestğini ve kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikilemediğini, bunun doğal sonucu olarak da yağmurların azaldığını" ifade etmiştir. Heyetimizin, "Burada uygulanan endüstriyel tarım politikalarının kuraklıkta etkisi var mı?" sorusuna, Alasow şu yanıtı vermiştir:

"1969 yılına kadar tarım Batılıların kontrolündeydi. Ve ürettikleri ürünleri iç piyasada değil, kendi ihtiyaç duydukları ülkelerdeki fabrikalarda hammadde ihtiyaçlarını karşılamak üzere götürüyorlardı. 1969 yılında başa geçen devlet başkanı Batılıları buradan kovdu ve kendi sistemini kurdu. 1990 yılına kadar bir sorun yoktu. Ancak 1990'dan itibaren başgösteren iç savaş, kurulan bu sistemi da alt-üst etti. Zaten Batılılar ağaçları keserek kömür yapıp götürüyorlardı ve yeşillikler azalmıştı. Yok olan yeşilliğin yerine yenisi oluşturulmadığından yağmur de yağmaz oldu."

Halbuki mülteci kamplarında hayatta kalma mücadelesi

and borrowing from the IMF began to occupy the agenda of the country. And also within this process, the World Bank, the International Development Agency and Paris Club of which European states created the majority have been active in the country's economy and relations having started in order to help have turned into the imposition of various sanctions to Somalia after a period of time. This process is deeply influenced the economy of Somalia, and in fact the country's economy collapsed in the early '90s.

Somalia, as in many African countries, was forced to play a role that global economy decided for it. Although it has an approximately 10 million hectares of arable farmland, only 2% of that land has agriculture today. Somalia land seen as industrial agricultural land by global companies and leased for use of bio-fuel production causes the collapse of local agriculture, gradual reduction of the diversity of products and becoming dependent of imports of agricultural products. As in entire Africa, agricultural activities of Somalia has an identity of meeting the agricultural needs of European countries and as a result of these policies, each country in Africa were forced to cultivate a certain product. For example, under this policy, Nigeria is directed to the production of cotton, Uganda of coffee and Senegal of peanuts.

Agricultural activities in Somalia today have come to a halt. Many agricultural products produced in the country have been offered as ready with attractive offers by international companies and European countries and thus it adversely affected the country's production. Due to the lack of any planning in agricultural areas, production and balance need cannot be determined. On the other hand, Somalia having suitable climate and terrain for livestock, it was among a few countries in this issue until recently. However, since the beginning



Somali-Kenya sınırındaki Dadaab Kampı'na yaşayan çocuklar
Children living in Dadaab Camp on the border of Somalia & Kenya



Mogadishu'da günlük yaşam - Daily life in Mogadishu

veren yüzbinlerce insanın büyük kısmını, geçimini suya hayati derecede ihtiyaç duyan tarım ve hayvancılıkla sağlayan insanlar oluşturmaktadır. Kuraklık nedeni ile toprağını ekip üretim yapamayan ve hayvanları telef olan yüzbinlerce insan mülteci kamplarına birikmiş ve böylece Somali'nin temel geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılık durma noktasına gelmiştir. Bu konuda heyetimizle görüşen Tarım ve Hayvancılık Bakanı Abdullah Haji Hassan, şunları söylüyor: *“Mülteci kamplarında yaşayan insanlar, aslında tarım ve hayvancılık yapan insanlardır. Kuraklıktan en çok etkilenen kesim bu kesimdir. Ülkenin %80'i tarım ve hayvancılıkla uğraşınca, kuraklıktan en çok bu kesim etkilenmiş oluyor. Öncelikli işimiz bu insanları, terk ettikleri kendi bölgelerine geri göndermektir. Ancak ondan sonra yiyecek içecek bir şeyler vermek ve ilerisi için kendilerini geçindirmek için üretim araçlarının (makine-tehizat) temin edilmesi gerekiyor. Somali'de iki ayrı bölge var, bölgelerden birinde nehirler var, bu bölgede tarım için gerekli su ihtiyacı nehirlerden temin edilebilir. Ancak diğer yerlerde tarım yapabilmek için yağmur gerekiyor. Kamplara gelmek zorunda olanlar tarım için yağmur gerekli olan yerlerden geldi. Ekim ile Ocak ayı arasında yağmur yağıyor. Yağmur ayları üretim için değerlendirilemezse seneye yine aynı sıkıntıları yaşıyoruz.”*

Gerek siyasî, gerek askerî, gerekse ekonomik açıdan güçsüz bırakılan ve kendini savunamaz hale getirilen Somali, Afrika kıtasının en geniş sahil şeridinde sahip olmasına karşın, bu önemli imkândan faydalanamaz durumdadır. Somali sahilleri ticaret ve sanayi alanında sürdürülebilecek ve Somali'yi kalkındırmaya fazlasıyla yetecek faaliyetlerden uzak olmasının yanı sıra, güvenlik zaafiyetleri nedeniyle uluslararası şirketlerin nükleer atıklarını boşalttığı bir çöplük olarak istismar edilmektedir. Balık çeşitliliği ve niteliği açısından dünyanın en zengin sahillerine sahip Somali'nin balıkları bugün Uzakdoğulular, yumurtaları ise Avrupalılar tarafından yağmalanmaktadır. Somali halkının, kendisine ait olan bu zenginlikten istifade etmesini istemeyen devlet ve şirketler, Somali'de balıkçılık faaliyetlerini sabote etmektedir. Başta 2009 yılından beri bölgede olan Balckwater adlı ABD'li güvenlik şirketi olmak üzere, Somali açıklarından balıkçı teknelerine ateş açıldığı bilinmektedir. Somali kıyılarındaki

of the '90s when civil war started and political stability was ceased, livestock activities have slowed down and come to a halt. Although a regular animal count could not have been performed in the country since 1989, the results of the census conducted by Food and Agriculture Organization active under UN in 1989 have confirmed the nature of this truth. Having 10 million population, Somalia has a capacity of 40 million sheep and cattle. It has a potential to enter among a few countries in the world on livestock. It will be better understood how important livestock industry Somalia has when considered Turkey with a population of 55 million at the same period had approximately 80 million sheep and cattle.

Somalia delegation's interviews with authorized parties confirm this state of nature. Mohamoud W. Alasow, President of Drought Research Center established in Simad University, stated “Europe and US-based institutions and companies have prepared the position in Somalia for drought, they have cut many trees in Somalia and have not planted new ones and as a natural result of this, there has been a decrease in rainfall.” We asked him: “Do industrial agricultural policies applied here have effect on the drought?” and Alasow replied as:

“Up to 1969 agriculture was under control of Westerners. And they were not using them in domestic market, instead they were taking the products they produced in order to meet the raw material needs of the factories in other countries. The President in 1969 threw Westerners out of the country and founded his own system. There was no problem until 1990. But the looming civil war since 1990 has turned this established system upside down. Westerners have already been cutting trees to make them coal and taking away so greenery had decreased. There has been no rain since no one planted greenness instead of the disappeared one.”

However, majority of the hundreds of thousands of people who live in the refugee camps are the people who obtain their living by agriculture and livestock and water is the vital need for them. Hundreds of thousands of people have accumulated in the refugee camps because they were not able to cultivate land and deal with livestock due to the drought and thus agriculture and livestock which are the basic means of subsistence has come to a halt in Somalia. Agriculture and Livestock Minister Abdullah Haji Hassan talks about this issue as follows:

küçük balıkçı teknelerine dahi korsan oldukları öne sürülerek ateş açılmakta, böylece zaten sınırlı olan balıkçılık faaliyetleri sindirilerek durdurulmaktadır.

3. Korsanlık Teşvik mi Ediliyor?

Afrika'nın en uzun kıyı şeridinde sahip olmasına karşın, Somali'de balıkçılık ve deniz ticareti yapılmıyor oluşu da, Somali ekonomisi açısından hayati bir kayıptır. Balıkçılık, liman işletmesi ve turizm açısından son derece müsait olan Somali kıyıları, uluslararası şirketlerin nükleer atık deposu olarak kullanılmaktadır.

Kuraklık Araştırma Merkezi Başkanı Alasow, 'uzun bir kıyı şeridi olmasına karşın neden balıkçılık ve deniz ticareti ile ilgilenilmediği' yönündeki soruyu şöyle yanıtlamıştır: *"İnsanlar daha çok tarım ve göçebe hayvancılıkla uğraştıklarından balıkçılıkla ilgilenmediler. Zaten tarım ve hayvancılık da iptidai yöntemlerle yapıyordu ve insanlar teknoloji gerektiren balıkçılığa çok uzak durdular. Balıkçılığı daha çok yabancılar yaptılar ve büyük gemilerle gelip balıkların yumurtalarını topladıkları için zenginliği yok ettiler."*

Somali karasularından bu şekilde faydalanan küresel şirketler ve devletler, bu istismarın devamlılığını sağlamak adına Somali'de korsanlığı teşvik etmekte ve desteklemektedir. Hiçbir ticarî faaliyetin yapılamadığı, ulusal ve uluslararası hiçbir siyasi ve hukukî merci tarafından kontrol edilemeyen bu bölgelerde, korsanlık faaliyetleri, Somali toplumunu temsil etmesi mümkün olmayan kimselerce yürütülmektedir. Bununla birlikte, korsanlık yolu ile elde edilen varlıkların, Somali'ye girmediği ve korsanların bu kazançlarını, yine

"People living in refugee camps are, in fact, engaged in agriculture and livestock. Those are the most affected ones by the drought. Since 80% of the country deals with agriculture and livestock, they are the most affected ones from drought. Our primary job is to send back these people to their abandoned districts. But then food and drink and the means of production (machinery and equipment) must be provided in order to sustain themselves for the future. There are two separate regions in Somalia. There are rivers in one of those regions and water required for agriculture can be obtained from those rivers. However, other areas need rain to be able to farm. Those who have come to the camps came from places that needed rain for agriculture. It rains between October and January. If rainfall months cannot be utilized for production, we will experience the same problems next year."

Somalia, left powerless in terms of both politically, military and economically and brought into being unable to defend itself, cannot benefit from the important opportunity of having the largest coastline in the African continent. Somalia coast is not only far from activities adequate to develop Somalia and sustained operations in the field of trade and industry, but it also is exploited as a garbage dump where nuclear wastes of international companies are vacated due to security flaws. Somalia, having the richest coastlines in terms of fish diversity and quality, has been plundered by Far Easterners for fish and by Europeans for fish eggs. The states and companies who do not want Somalia to benefit from this wealth have sabotaged the fishing activities in Somalia. It is known that fishing boats are fired from Somalia waters, primarily from a US security company called Blackwater staying in the region since 2009. Even small fishing boats on the coast of Somalia have been fired as if they are pirates and thus the already limited fishing activities have been slowed down and halted.



UHİM heyeti Kızılay Kampı'nda - UHİM Delegation in the Red Crescent Camp

kendilerini korsanlığa teşvik edenlere kaptırdığı iddia edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Al-Jazeera English’de yayımlanan 11 Ekim 2008 tarihli haber, Somali’deki korsanlık olaylarının içyüzüne dair önemli ipuçları vermektedir. Al-Jazeera’nin 2008 yılında yaşanan bir gemi kaçırma olayı üzerine, Somali’deki BM Elçisi Ahmedou Ould-Abdullah ile yaptığı görüşmede BM Elçisi ‘Avrupa ve Asyalı şirketlerin toksik ve nükleer atıklarını Somali açıklarına bıraktıkları konusunda güvenilir bilgiye sahip olduklarını’ açıklamıştır. Habere göre, yapılan görüşmeler ve tanıklıklar, şirketlerin yaklaşık 20 yıldır atıklarını Somali açıklarına bıraktıklarını, ancak bunun Somali halkı tarafından 2004 yılında Endonezya’da gerçekleşen Tsunami felaketinin etkisiyle fark edildiğini ortaya koyuyor. BM Çevre Programı yetkilisi Nick Nuttal, da yaptığı açıklamada atık olayını doğrulamakta ve atıkların insan sağlığı için ölümcül tehlikeler taşıdığını ifade etmektedir. Somali açıklarında okyanusa bırakılan uranyum, radyoaktif maddeler, ağır metaller, kadmiyum, cıva, endüstriyel atıklar, hastane atıkları ve kimyasal atıklar nedeniyle insanların çeşitli hastalıklara maruz kaldığının rapor edildiği de yine BM yetkilisi Nick Nuttal tarafından aktarılmaktadır.

Soruna çözüm üretmesi gereken kurumlardan biri olan BM’nin, Somali’deki diğer sorunlarda olduğu gibi bu konuda da sorunu çözücü değil derinleştirici bir tutum içinde olduğu söylenebilir. BM Çevre Programı UNEP tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili iyileştirme düşünüldüğü ancak güvenlik nedeniyle çalışmanın başarısız olduğu söylenmektedir. Bu da, Somali açıklarındaki korsanlık faaliyetlerinin kim tarafından planlandığını ve neye hizmet ettiğini daha net bir biçimde ortaya koymaktadır. Öte yandan Somali açıklarına en çok atık bırakan ülkelerden biri olan İtalya’da, atık imha şirketlerinin %30’unun mafya tarafından kontrol edildiği bilinmektedir. Söz konusu şirketlerin, Somali’deki geçici hükümet yetkilileri ile anlaştığı ve böylece dünyanın diğer bölgelerinde oldukça maliyetli olan ve ton başına yaklaşık 1000 Dolar’a malolan atık imha işleminin, Somali’de ton başına 2.5 Dolar’a gerçekleştirildiği yönündeki iddialar, sorunun Somali ayağının da olduğu noktasında ciddi şüpheler uyandırmaktadır.

3. Is Piracy Being Encouraged?

Despite having the longest coastline in Africa, being unable to do fishing and sea trade is a vital loss for the economy of Somalia. Somalia coastlines are used as nuclear waste repository by international companies although they are highly available for fishing, port management and tourism.

Alasow, President of Drought Research Center, responded to the question of why there is no fishing and sea trade although having a long coastline: “People had much more interest on agriculture and nomadic livestock than fishing. Actually agriculture and livestock have been done with primitive methods and people kept away from fishing which requires technology. Mostly foreigners have done fishing and they destroyed the wealth by coming with large ships and gathering fish eggs.”

Global companies and states benefiting from Somalia territorial waters in this way have encouraged and supported piracy in Somalia in order to provide the continuation of this abuse. Piracy activities in these regions, where it is impossible to have any trade activity and unable to control by any national and international political and legal authorities, have been carried out by people who are not able to represent Somalia community. However it is claimed that assets obtained through piracy have not entered in Somalia and pirates have lost these gains to those who promote piracy.

October 11, 2008 dated report about this issue published in Al-Jazeera English provides important clues for the piracy events in Somalia. In an interview of Al-Jazeera with Ahmedou Ould Abdullah, UN envoy in Somalia, upon a ship hijacking incident in 2008, UN envoy revealed as “they have reliable information that European and Asian companies have left toxic and nuclear wastes to Somalia waters. According to the news, Allegations of the dumping of toxic waste, as well as illegal fishing, have circulated for 20 years. But evidence of such practices literally appeared on the beaches of northern Somalia when the tsunami of 2004 hit Indonesia. The UN Environment Programme spokesman Nick Nuttal also confirms the waste incident and expresses that wastes have lethal hazards for human health. And the waste is many different kinds. There is uranium radioactive waste. There is lead, and heavy metals like cadmium and mercury. There is also industrial waste, and there are hospital wastes, chemical wastes. UN

4. Eğitimsizlik, Bilinçsiz ve Bağımlı Yığınlar Üretmiştir

Bir ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına en fazla katkı sağlayacak olan, o ülkenin yetişmiş insan gücüdür. Ancak Somali'nin içinde bulunduğu durumu değiştirmesini sağlayacak insanların yetişeceği eğitim kurumlarından mahrum bırakıldığı ortadadır. Sömürgeci güçlerin en temel politikalarından biri, işgal edilen topraklarda yaşayan insanların eğitim olanaklarını ortadan kaldırmak ve kötü gidişe dur diyecek bilinçli nesillerin yetişmesine engel olmaktır. Somali de bu politikadan nasibini almış ve neredeyse ülkedeki tüm eğitim imkânları ortadan kaldırılmıştır.

Somali'de ne ülke çapında eğitim hizmeti verebilecek kurumsal bir yapıdan, ne eğitim için gerekli okul ve malzemedan, ne de bu eğitimi verebilecek yetişmiş insan gücünden bahsedilebilir. Bu konuda Eğitim Bakan Yardımcısı A. Şeyh Ali İbrahim heyetimize şunları söylemiştir:

“Şu an devlete ait okulların verdiği eğitim %1'e tekabül etmektedir. Ancak ekonomik imkânı olanlar ücretli olarak eğitim alabiliyorlar. 10 milyonluk Somali nüfusunun 3 milyonu eğitim çağındadır. Ancak öğrenci sayısı toplam 500 bini geçmiyor, 2.5 milyon çocuk ve gencimiz eğitim alamıyor. Cahil bir toplum oluştu. Cahillik ve eğitimsizlik bütün olumsuzlukları besliyor, savaş, şiddet, adli vakalar hepsi cahillikten kaynaklanıyor. Şu an tadilat ile eğitim verilebilir binaları tespit etmeye çalışıyoruz ve önümüzdeki 10 yıl içinde en azından eğitime katılım oranını %50 ye çıkarmayı planlıyoruz. Öncelikle fizikî şartları oluşturmaya çalışıyoruz.”

Bakan Yardımcısından, UNICEF'in eğitim alanında sürdürdüğünü iddia ettiği çalışmalar hakkında bilgi isteyen heyetimize verilen yanıt, BM ve bağlı kuruluşların bölgedeki sorunlara yaklaşımını ortaya koyar niteliktedir: *“Buradaki bütün okulları denetliyoruz. Ancak dünyada Somalili çocukların eğitimi için toplanan paraların çok çok azı buraya ulaşıyor. Yani UNICEF burada eğitim adına hiçbir şey yapmıyor, UNICEF'in burada hiç okulu yok!”*

Dünyanın çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü projelerine milyarlarca Dolar'lık fonlar ayıran UNICEF'in, Somalili çocukların eğitim ihtiyaçlarını görmezden gelmeleri oldukça düşündürücüdür.

spokesman Nick Nuttall also said that since the containers came ashore, hundreds of residents have fallen ill.

UN, one of the institutions required to produce solution to the problem, is in an attitude of deepening the problem instead of solving this case as well as in other issues in Somalia. In the statement made by the UN Environment Programme, it is stated that they considered relevant improvement but the work has failed due to lack of security. This situation reveals who had planned the piracy activities in Somalia ashore and for whom it has been beneficial more clearly.

On the other hand, it is known that 30% of the disposal companies are controlled by mafia in Italy, one of the countries which left the most of the wastes in Somalia ashore. Such companies have agreed with the officials of the interim government in Somalia and thus there are serious doubts on having a problem party in Somalia when considering the claims about waste disposal operation, which costs too much on the other parts of the world and costs approximately \$1000 per ton, costing \$2.5 per ton in Somalia.

4. Lack of Education Has Produced Unconscious and Dependent Stacks

The thing which will provide the greatest contribution to the development of a country is the trained manpower of that country. However, it is obvious that there is a lack of the institutions of education in which people who will change the situation in Somalia can be trained. One of the most fundamental policies of the colonial Powers is to eliminate the possibilities of education of the people living in the occupied territories and to prevent the growth of conscious generations who will try to stop the bad trend. Somalia also had their share of this policy, and almost all the educational opportunities in the country have been eliminated.

We can neither mention about a corporate structure for education services across the country, nor about required school and materials for education, and nor about skilled manpower who can give the education. In this regard, Deputy of Minister of Education A. Sheikh Ibrahim said to our delegation as follows:

“Currently, the state-owned schools of education correspond to 1%. However, people having economic opportunity can receive private education. Somalia with a population of 10 million has 3 million people in the

Heyetimizin görüştüğü Simad Üniversitesi Rektörü Abdurrahman M. Addow, ülkedeki eğitimin durumu ile ilgili şu bilgileri vermektedir:

“Savaştan önce, eğitim baştan sona kadar ücretsizdi. İç savaşın başlamasıyla birlikte (1991) bütün eğitim kurumları kapandı. Hiçkimse eğitim alamadı ve insanlar cahilliğe mahkûm kaldı. 1993’ten sonra BM kısmen yardım etmeye başladı ancak hiçbir şeye çözüm olmadı. Ekonomik imkânı olan aileler çocuklarını kendi oluşturdukları özel eğitim kurumlarında ücretli olarak okutmaya çalıştılar. Fakat bu şekilde eğitim alanların sayısı çok sınırlı kaldı. Daha sonra Müslüman Arap ülkelerinden gelen gönüllüler gelip eğitime destek vermeye çalıştılar ve bu nedenle eğitim dili genelde Arapça. Eğitim dili liselerde %60 Arapça ve %40 İngilizcedir. Ancak üniversitede eğitim dili %80 İngilizce %20 Arapçadır. Somali’de 22 üniversite mevcuttur. Üniversitelerdeki toplam öğrenci sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte Simad Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 3.500 kadardır.”

Heyetimizin *“Türkiye’nin her yıl Somali’den 500 öğrenci alacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz?”* sorusunda Addow şöyle cevap vermiştir:

“Güzel bir uygulama olur; ancak, öğrencileri buradan uzaklaştırmak yerine liseden itibaren yerinde eğitime destek verilmesi, hem maliyetin düşmesini, hem de daha geniş bir sayıya eğitim verilmesini sağlar ki, daha verimli olur. Buna ilaveten Türkiye’den gelecek hoca ve akademisyenlerin buradaki hocalara, öğretim üyelerine ve öğretmenlere konferans ve tebliğler suretiyle bilgi desteği vermeleri toplam eğitim kalitesini daha da arttıracaktır.”

Diğer yandan, başta Türkiye olmak üzere, dünyanın çeşitli

age of education. However, the number of students does not exceed a total of 500 thousand, 2.5 million children and teens cannot have education. There has been an ignorant society. Illiteracy and lack of education feed all the disadvantages. War, violence, judicial cases are all due to illiteracy. Currently, we are trying to identify the buildings where we can give education by renovating and we are planning to increase the participation to education at least 50% within next 10 years. First of all, we are trying to create the physical conditions.”

We requested information about the UNICEF’s claimed work on education and the statement of Deputy Minister reveals the approach of the UN and its affiliated organizations to the problems in the region:

“We inspect all schools here. However, only the fewest amount of the money collected around the world for the education of Somali children reaches here. That is, UNICEF has done nothing for education here. UNICEF has no school here!”

It is really thought provoking to ignore the educational needs of Somali children while UNICEF is separating funds of billions of dollars for the ongoing projects in various parts of the world.

Abdurrahman M. Addow, President of Simad University, gives the following information about the state of education in the country:

“Before the war, education was free of charge from beginning to end. With the beginning of the civil war (1991), all educational institutions were closed. People did not receive training and everyone was doomed to ignorance. After 1993, the UN began to help partly but it was not the solution to anything. Families having economic opportunity tried to send their children to private education institutions they established. But



Eğitim Bakan Yardımcısı A. Şeyh Ali İbrahim ve UHİM heyeti
A. Sheikh Ali Ibrahim, Deputy Minister of Education and UHİM Delegation

ülkelerinde, bu sorunun giderilmesine katkı sunmak amacıyla Somalili gençlere sunulan eğitim bursu imkânlarının son derece sınırlı olduğu ve bu sınırlı imkânların kullanımında da pek çok usulsüzlüğün yapıldığı bilinmektedir. Nitekim son yıllarda Türkiye'nin Somali'ye verdiği hükümet bursu kontenjanı ile Türkiye'ye okumaya gelen gençlerin tamamına yakınının başkent Mogadişu civarından olduğu ve Somalili devlet yöneticilerinin çocuk ve yakınlarından oluştuğu tesbit edilmiştir. Eğitim desteğinin, Somali'nin tamamına yönelik olması ve bursların eğitim sonrasında Somali'ye dönerek halkının kalkınmasına dönük çaba sarfedecek kişilere verilmesi stratejik açıdan önemlidir.

Somalili gençlerin Türkiye'de eğitim alması, dış müdahalelerle birbirine düşman ilan edilen ve çatıştıkları unsurların kaynaşmasında ve bu suni savaşın sonlandırılmasında da önemli katkılar sağlaması bakımından hayati önem taşımaktadır.

5. Bitmeyen İçsavaş ve Tahribatlar

Ülkede 1990'ların başından bu yana devam eden içsavaş, büyük devletler tarafından sürekli desteklenmekte ve körüklenmektedir. Dünyanın güvenlik açısından en zayıf ülkesi kabul edilen Somali'de, insanlar açlık ve kuraklık nedeniyle yiyecek ekmek dahî bulamazken, henüz çocuk yaştaki yüzbinlerce gencin elinde silahların bulunması çelişkidir. Dünya silah sanayisini ellerinde bulunduran küresel güçlerce birer pazar olarak görülen Somali ve benzer durumdaki diğer Afrika ülkelerinde, binlerce yıldır birlikte yaşayan insanlar birbirlerine düşman haline getirilmekte ve çatıştırılmaktadır. Sürekli körüklenen ve sona ermesine izin verilmeyen bu içsavaşlar, silah tüccarlarına milyarlarca Dolar'lık satışlar yapma imkânı vermektedir. Bu haliyle Somali'de bir tarafın zenginleşmesine imkân veren silah satımı, diğer tarafın (yerel halkın) en temel hakkı olan hayat hakkının yok edilmesini gerektiren bir ilişki biçimi doğurmuştur.

Egemen güçler tarafından bir hâkimiyet mücadelesi alanına dönüştürülen Somali'de içsavaş sürerken, kaos ortamına son vermek ve içsavaşı bitirmek konusunda etkin rol oynaması gereken Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin sorun çözücü değil, sorunu derinleştirici bir misyon

having such education was in a limited number. Then the Muslim volunteers from Arab countries came and tried to give support to education and therefore the language of instruction is generally Arabic. Language of instruction in high schools is 60% Arabic and 40% English. However, the language of instruction at the university is 80% English and 20% Arabic. There are 22 universities in Somalia. The total number of students in universities is unclear, but the number of students at the University of Simad is about 3500."

Addow's response to the question of our delegation "What do you think about Turkey's taking 500 students from Somalia each year?" is as follows:

"It would be a nice implementation; but instead of keeping students away from here, it would be more efficient to support on-site education in terms of both decreasing the cost and providing education for a larger number. In addition, it would enhance the quality of education if teachers and academics from Turkey come here to give conferences and lectures to the teachers and academics here."

On the other hand, scholarship offered to the young people of Somalia in order to contribute the solution of the problem is extremely limited in the countries around the World and especially in Turkey and it is known that there are many irregularities in the use of those limited opportunities. Indeed, it is determined that the government scholarship quota of Turkey to Somalia in the recent years has been almost all for young people from capital Mogadishu and for the children and relatives of Somali government administrators. It is strategically important to give educational support to the whole of the Somalia and to the people who will return to Somalia after education in order to show effort on the development of their society.

Somali young people's having education in Turkey has a vital importance in terms of providing contributions to the termination of this artificial war and peace building among fighting elements who are declared as enemies by foreign interventions.

5. Never-ending Civil War and Its Damages

The ongoing civil war in the country since the beginning of 1990s have been constantly supported and fueled by large states. It is a real contradiction that people cannot find even bread to eat due to famine and drought and yet hundreds of thousands of young people in the age

üstlendiği açıktır. Sorunun hala çözülememiş olması, iyi niyetten uzak düşünceleri çağrıştırmaktadır. Nitekim BM'nin 2007 yılında Kenya'da sergilediği tavır, BM'nin bu tür olaylara yaklaşımındaki samimiyetini ölçmesi bakımından iyi bir turnusol kâğıdı vazifesi görecektir. Kenya'da 2007 yılında gerçekleşen seçimlerden sonra, ülkenin iki büyük kabilesi arasında yaşanan gerginliğin çatışmaya dönüşme riski oluşunca, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan duruma müdahale etmiş, BM'nin aktif arabuluculuğu ile süreç bir içsavaşa dönüşmeden taraflar uzlaştırılmıştır. Ancak Somali'de 1991 yılından bu yana devam eden içsavaş milyonlarca insanı olumsuz etkiliyor olmasına rağmen, BM içsavaşı bitirmek ve Somali'de istikrarın sağlanmasına zemin hazırlamak için inisiyatif almamaktadır. BM'nin iki toplum için farklı uygulama yapmasının sebebinin din ve kültürel eksenli olduğu düşünülmektedir. Bu konuda heyetimizin görüştüğü isimlerden Simad Üniversitesi Rektörü Abdurrahman M. Addow şunları söylemektedir:

“Birleşmiş Milletler'den gelip ‘size yardım edeceğiz ancak şu savaşın bitmesi gerekir’ dediler! Öncelikle yardım ve destek konusunda iyi niyet ve samimiyet ile birlikte uzun vadeli planlar yapılmalıdır. Buradaki iyi niyetten kastım, yardım görüntüsü altında taraflardan birini destekleyip ortalığın kızıştirilmamasıdır. Yardım ve destekler tüm Somali'ye ve herkese yapılmalıdır. Batılı ülkeler hep bazı gruplara silah yardımı yaparak ülkemizi karıştırdılar. Yardımlar Batılı ülkelerin yaptığı gibi olmamalıdır. Yapılacak yardımlar insanlara iş sağlayacak nitelikte olmalıdır. Çünkü insanlar iş bulsalar kendi aralarında da savaşı bırakacaklar. Zaten şu an şiddetli çatışmalar bitti ve kabilelerin de etkinliği kalmadı. Sonuç olarak Somali'nin düzliğe çıkabilmesi için iyi niyetli dış yardım şart, yardımlar insanların iş imkânlarını arttıracak mahiyette olmalı.”

İçsavaşın ve siyasî istikrarsızlığın sona erdirilmesi için BM ve BM'ye yön veren büyük devletlerce pozitif çaba sarfedilmemesinin nedenlerini, Somali'nin siyasî, ekonomik, toplumsal ve kültürel temellerinde aramak gerçekliğe uygun olacaktır. Zengin enerji kaynakları, Afrika kıtasındaki diğer toplumlara örnek olabilecek toplumsal yapısı, tamamına yakını Müslüman olan homojen nüfusu, tarıma, hayvancılığa, deniz ticaretine ve madencilığa, elverişli coğrafi

of children have guns in their hands in Somalia accepted as the weakest country in terms of security in the world.

People living with each other for thousands of years are becoming enemies by the intervention of global powers that control the world arms industry and Somalia and other African countries in the similar situation are seen as a market. These civil wars constantly fueled and not allowed to end, give the opportunities to make sales of billions of dollars for weapon traders. In this way, sale of weapons gives opportunity for the enrichment of one party in Somalia but it bears a relation that require the destruction of basic life right of the other party (local people).

It is obvious that the United Nations and African Union have undertaken a mission to deepen the problem instead of solving it although they should have an active role in ceasing the chaos environment and terminating the civil war while civil war continues in Somalia where dominant powers are in a struggle of dominance. The problem is still unresolved and it recalls the ideas away from good intentions. Indeed, attitude exhibited by the UN in Kenya in 2007, will act as a good litmus test in terms of measure of sincerity of the UN's approach to this type of incidents. After the elections in Kenya in 2007, tensions between the country's two largest tribes threatened to arouse a conflict, that time's UN Secretary General Kofi Annan had intervened, parties had been reconciled without turning the process into a civil war by the UN's active mediation. However, although the ongoing civil war in Somalia since 1991 has a negative impact on millions of people, the UN does not take the initiative to end the civil war and to prepare the ground for stability in Somalia. Different application of the UN for the two communities is thought to be the cause of religion and cultural axis. Rector of the University of Simad, Abdurrahman M. Addow says the following on this subject:

“They came from the United Nations and said “we will help you but this war must come to an end!” First of all long-term plans should be made with good intentions and sincerity on the issue of aid and support. What I mean by good intentions is not to heat up by supporting one party under the guise of aid. Aid and support should be made to all Somalia and everyone. Western countries mixed our country by sending arms aid to some groups. Aids should not be like that of Western countries. They must be able to provide assistance to the people to do business. Because people will cease war when they find

şartları ile Somali'nin, Batılı güçlerce potansiyel bir tehlike olarak görüldüğü açıktır. Bu yüzden Batılı güçler ve onların güdümünde faaliyet gösteren uluslararası kurumların, Somali'de yaşanan içsavaşın ve siyasî istikrarsızlığın sürmesi yönündeki çabalarını bu gözle yeniden değerlendirmek gerekmektedir.

Heyetimizin yaptığı görüşmelerde verilen beyanatlar da, Batılı ülkelerin yardım adı altında sürdürdükleri faaliyetlerin, ülkenin siyasî istikrarını bozmaya yönelik olduğu, gruplara (kabilelere) yardım adı altında silah verildiği ve bu silahlara sahip olan kabilelerin de silahlanmış olmanın verdiği güvenle, aralarında diyalog ve işbirliği kurmak yerine, savaş ve şiddete eğilimli hale geldikleri ortaya çıkıyor. Ülkede devam eden içsavaşın sebep olduğu güvenlik zaafiyetlerinin sonuçlarını göstermesi bakımından Somali'den yapılan uçuşlarda uygulanan güvenlik önlemleri örnek olarak verilebilir: Somali'de sürmekte olan içsavaş ve ülkeye hakim olan siyasî kaos ortamı, yeterli güvenlik önleminin alınmasına imkân tanımadığından, Somali'den kalkan uçaklar, başka bir havaalanına zorunlu iniş yapmakta, güvenlik önlemlerinin alınması için tüm yolcular ve eşyalar tek tek arandıktan sonra, uçak gideceği yere doğru tekrar hareket etmektedir.

6. BM'nin Kültür ve İnanç Değerlerini Dönüştürmeye Yönelik Uygulamaları: Toplu Laboratuvar Dadaab Kampı Örneği

Dünya gündemine kuraklıktan etkilenen insanların iltica ettikleri kamp olarak gelen Dadaab Mülteci Kampı, Kenya sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kamp ismini, Kenya'nın 250 bin nüfuslu Garissa kentine, 90 km'lik mesafede bulunan

a job. Violent clashes have already been over at the moment and tribes have no more impact. Consequently, well-intentioned foreign aid is required for Somalia and that aid should be in nature of increasing job opportunities of the people.”

It will be appropriate to look for why the UN and the big states that leads the UN are not showing positive efforts in order to end the civil war and political instability, at the political, economical, social and cultural foundations of Somalia. It is obvious that Somalia is seen as a potential hazard by the Western powers with its rich energy resources, social structure to be an example to other societies in African continent, almost all of Muslim homogenous population, favorable geographical conditions for agriculture, livestock, maritime trade and mining. Therefore it needs to reevaluate the efforts of the Western powers and international institutions operating under their command in terms of continuation of political instability and civil war in Somalia.

Statements stated during the interviews of our delegation reveal that the activities of Western countries under the name of aid are meant to undermine the political stability of the country. They give weapons to some groups (tribes) under the name of aid and the tribes feeling confidence by having weapons tend to violence and war instead of establishing a dialogue and cooperation between them.

Security measures implemented in the flights from Somalia are examples to show the results of security weakness caused by the ongoing civil war. Since ongoing civil war in Somali and the political chaos that dominates the country do not allow to take adequate security measures, planes that take off Somalia have to land on another airport and the planes take off again after all



Türkiye'den gelen resmî ve sivil heyetlere bilgi aktarım. UHM heyetinden Veysel Başar, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Somali Büyükelçisi C. Kani Torun, TKA Başkanı Serdar Çam ve Somalili devlet yetkililer. Briefing given to the official and civil delegations from Turkey. Veysel Başar from UHM Delegation, Temel Kotil, General Manager of Turkish Airlines, C. Kani Torun, Somalia Ambassador, Serdar Çam, President of TKA and Somalia government officials.

3 bin nüfuslu Dadaab kasabasından almaktadır. 20 yıl önce başlayan içsavaş sebebiyle kurulan Dadaab Kampı, varlığını her geçen gün büyüyerek sürdürmüştür. Bugün resmî rakamlara göre 550, gayiresmî rakamlara göre 680 bin kişi kamp sınırları içerisinde yaşam mücadelesi vermektedir. Bu rakam bugün küçük bir ülkenin nüfusuna yaklaştığı durumdadır.

Somali'deki süreci yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden heyetimizin gözlemleri, Kenya sınırları içerisinde kalan Dadaab Mülteci Kampı'nda, BM'nin finans ve program desteği yaptığı STK'ların, kamp halkının yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılarken, Somali toplumunun kültürel değerlerini, toplumsal duyarlılıklarını ve inançlarını dikkate almayıp, tam aksine inanç ve kültürel değerleri dönüştürücü faaliyet yürüttüklerini ortaya koymaktadır. BM'nin, tamamına yakını Müslümanlardan oluşan mülteci kamplarındaki çalışmaları için, İslam dünyasından herhangi bir STK ile işbirliği kurmadığı, mülteci kamplarında faaliyet gösteren STK'ların büyük çoğunluğunun Avrupa kökenli, bir kısmının da kiliselere bağlı faaliyet gösteren STK'lar olduğu tesbit edilmiştir. Kamplara hâkim olan şartların insan onurunu zedeleyecek düzeyde olduğu, okul, ibadethane gibi zaruri ihtiyaçların karşılanması adına BM ve BM ile birlikte faaliyet gösteren STK'ların herhangi bir girişimde bulunmadıkları görülmüştür.

Öte yandan kamplarda yaşam mücadelesi veren yüzbinlerce insanın birer denek olarak görülmesi ve kampın doğal bir laboratuvar olarak kullanılması, aynı şekilde kamplarda organ kaçakçılığının yapıldığının ve bu faaliyetlere BM'nin adının da karıştığı belgelenmesi, olayın vahametini ortaya koymaktadır. Türkiye gazetesinden Osman Sağırlı'nın, Dadaab Mülteci Kampı'nda şahit olduğu ve fotoğraflarla belgelediği 2 Eylül 2011 tarihli haberi, yardım talebinde bulunan insanların neden kamplara yönlendirildiği ve kampın neden bu kadar uzun süredir faaliyette olduğu konusunda ciddi ipuçları vermektedir. Sağırlı'nın kampın yakınında bulunan pistte gözlemlendiği hareketlilikten şüphelenerek BM ve hastane yetkilileri ile görüşme talebi karşılıksız kalmıştır. Organ naklinde kullanılan soğutucuların her gün küçük jet uçakları ile taşınması ve BM yetkililerinin bu durumun fark edilmesi ve fotoğraflanması üzerine

passengers and their goods are inspected individually in order to take security measures.

6. The Applications of the UN for the Transformation of Cultural and Religious Values: Example of Mass Laboratory Dadaab Refugee Camp

Dadaab refugee camp which comes to the world's agenda as a refugee camp of drought-affected people is located within borders of Kenya. The camp takes its name from Dadaab town with a population of 3 thousand and located 90 km from the town of Garissa with a population of 250 thousand in Kenya. Dadaab camp has been established due to civil war began 20 years ago and has continued to grow its existence day by day. Today, according to the official figures 550 thousand of people and according to unofficial figures 680 thousand of people are giving struggle for survival within the boundaries of the camp. That figure today is closer to the population of a small country.

Observations of our delegation who went to see the process in Somalia and to conduct surveys on-site, reveal that NGOs financially supported by UN, while meeting the food and shelter needs of camp people, ignore the cultural values, social sensibilities and beliefs of Somalia society and instead they carry out activities converting the belief and cultural values. It is determined that the UN has not cooperated with any NGO from the Islamic world to work in refugee camps of almost all Muslims and instead the majority of the NGOs are European-based and some of them are acting on behalf of the churches.

The conditions which prevail at the camps are in a level that infringes the human dignity. It is also seen that the UN and NGOs acting together with the UN do not have any attempts to meet the essential needs like schools and places for worship.

On the other hand, hundreds of thousands of people struggling to survive in the camps are seen as a subject for use as a natural laboratory. At the same time, organ trafficking in the camps and documenting that the UN has also mingled in such activities have revealed the gravity of the incident. September 2, 2011 dated report of Osman Sagirli from Türkiye Newspaper, witnesses Dadaab Refugee Camp and documents with photographs as a serious clue to why people requested help are directed to the camps and why the camps are active for a long time. Sagirli requested to talk with

yaşadığı büyük panik, ardından iletilen soruların ve görüşme taleplerinin yanıtız bırakılması, “Kampta BM kontrolünde organ kaçakçılığı mı yapıyor?” sorusunu akıllara getirmektedir. Bütün bunlar, ailelerin tedavi edilmesi amacıyla hastanelere verdikleri çocuklarının cesetlerini teslim aldıkları yönündeki açıklamalarıyla birleştiğinde, ortaya oldukça vahim bir tablo çıkmaktadır. Keza, teslim edilen cesetlerin vücutlarındaki dikiş izleri, organ nakli operasyonlarını neredeyse kesinleştirmektedir. Osman Sağırlı tarafından yapılan bu haber uluslararası basında da yankı uyandırmış ve geniş yer bulmuştur.

Kampların, Avrupa’dan gelen pratisyen hekimlerin staj mekânı haline gelmesi de pek çok sağlık faciasına davetiye çıkartmaktadır.

Kampta günlük yemek ihtiyacı BM bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Yiyecek Organizasyonu (World Food Organization-WHO)’nun kontrolünde sürdürülmektedir. BM’nin sağlık, eğitim, ibadet konularında olduğu gibi, beslenme konusunda da, kamp nüfusunun tamamına yakınının Müslüman olduğu gerçeğini dikkate almadığı gözlemlenmiştir.

Dikkat çeken bir diğer husus ise, Somali’deki yardım faaliyetlerinde izlenen politikadır. Ülkede 20 yıldır süren içsavaş boyunca, BM bünyesinde sürdürülen yardım faaliyetleri, ülkenin sınırları dışında gerçekleştirilmekte, yardımlarla, ülke bir anlamda boşaltılmaya çalışılmakta ve insanlar kampta toplanarak hiçbir vasfı olmayan yığınlar haline dönüştürülmektedir.

Uzun yıllardır devam eden bu olumsuz tabloya karşın, şimdiye kadar Türkiye hükümetleri dâhil, ülkemizdeki STK’ların Somali’ye sırtını çevirdiğini söylemek yanlış

authorized people from the UN and the hospital due to his doubts after observing the airport near the camp but his request was denied. The question of “Does the UN mum on organ trafficking in camps?” comes to the minds after seeing freezer boxes used for organ transplantation have carried by small jet planes and the panic of the UN authorities upon recognition and taking photos, denial to respond the questions and interview requests. When all of this combined with the statements of the families that they have taken the dead bodies of their children they had taken to hospital for treatment, we see a very dire picture. Likewise stitching on the bodies of the delivered dead bodies virtually assures the organ transplant operations. This report of Osman Sağırlı aroused an echo and has found a wide space in the international press.

Camps becoming a training space for many practitioners from Europe also invite a health catastrophe. The need for daily meals at the camp is continuing under control of World Food Organization (WHO) operating under the UN. It is observed that the UN has not taken into account that almost all of the camp population is Muslim in the issue of nutrition as well as health, education and worship issues.

Another noteworthy thing is the policy monitored in relief activities in Somalia. During the civil war that has lasted for 20 years throughout the country, the assistance activities of the UN are carried out outside the country boundaries.

The country has been evacuated in a sense by this assistance and people have been converted to stacks having no traits by gathering in a camp.

Despite the negative scene persisted for many years, it would not be wrong to say that Turkish NGOs including Turkish governments have turned their backs on



Somalilerin Türkiye’ye sevgisi Mogadişu meydanlarında
Turkey love of Somali people at the public squares



UHIİM heyeti Kızılay Kampı’nda - UHIİM delegation at Red Crescent Camp

olmaz. İçinde bulunduğu durumdan ancak uzun vadeli plan-program ve projelerle kurtulabilecek Somali için yapılanların yalnızca gıda yardımından ibaret kalması düşündürücüdür.

Bununla birlikte, kampta bir süredir çalışmalar gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi heyeti, fiili durum (de facto) yaratarak, kamp alanı içinde büyük bir cami inşa etmiş ve günde yaklaşık 3 bin kişiye yemek verebilen bir aşevi kurmuştur. Aynı şekilde inşaatına başlanan eğitim binasının yapımı da sürmektedir. Bu çalışma kapsamında İBB, bir sağlık ocağı, bir meslek edindirme kursu, bir su kuyusu, güneş enerjisiyle çalışan bir ısıtma ve aydınlatma sistemi, bir de hizmet ve faaliyetlerin sürdürülebilmesi için yönetim evi inşa etmeyi planlamaktadır. Oluşturulan bu kompleks, yardımların sadece gıda ve barınma ihtiyaçlarıyla sınırlı olmadığını göstermesi, kamp halkının moral değerlerinin yükseltilmesine yönelik bir bütünlük içinde sunulması itibarıyla diğer yardım kuruluşlarına da örneklik teşkil etmelidir. Öte yandan bütün bu çalışmaların BM'nin örtülü engellemesine rağmen sürdürüldüğü de belirtilmelidir.

7. İnsanî Yardım Faaliyetlerinde STK'ların Vizyon Sorunu

Dünya kamuoyunda acil yardım bölgesi olarak tanımlanan Somali'nin, aslında kısa vadeli çözümler üreten yardımlardan çok, uzun vadede sonuç verecek ve Somali'nin geleceğini kurtaracak kapsamlı projelere ihtiyacı vardır. Ancak Somali'de sürdürülen çalışmaların nitelik itibarıyla çok boyutlu ve uzun vadeli olmayıp, günü kurtarmaya yönelik kısa vadeli çözümler üzerinde şekillendiği görülmektedir.

Ayrıca STK'ların yardım alanların onurunun kırılmaması için geliştirilen yardım dağıtma kural ve ilkelerine uymayıp, yardım kaynaklarının daha da artması amacıyla yönelik gereksiz görsellikler için halkı yoran bir muameleye tuttukları da gözlemlenmiştir.

Gerçek olan şu ki, açlık ve kıtlık nedeniyle mülteci kamplarına toplanan ve çoğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan yüzbinlerce insan, yeniden üretmeye başlamadıkça, Somali'nin geleceği olan genç nesiller eğitim alarak ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlamadıkça, Somali'yi ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda temsil edebilecek yönetici kadrolar işbaşına gelmedikçe Somali'nin içinde bulunduğu durumdan kurtulma şansı bulunmamaktadır. Bunun için

Somalia. It is thought provoking that aids only consist of food aid for Somalia which can escape only with long-term plan, programme and projects from the situation it has been in.

However, a delegation of Istanbul Metropolitan Municipality has been working on the camp for some time and by creating a de facto, they have built a large mosque in the camp area and set up an eating house where approximately 3 thousand people can eat daily. And also construction of education building continues as well. Within the scope of this work, IMM is planning to build a health clinic, a vocational training course, water wells, a solar heating and lighting system, and a governing house to continue its service and activities. This complex should constitute an example for other humanitarian organizations in terms of showing that the assistance is not limited with food and shelter and presenting a coherence to raise the moral values of camp people. On the other hand, it should be mentioned that all of these works have been carried out despite the implicitly blocking of the UN.

7. Vision Problem of Humanitarian Relief Activities of NGOs

Somalia defined as the emergency aid area in the world public opinion, in fact, needs comprehensive projects that will give results in long-term rather than short-term solutions to save the future of Somalia. However, it is observed that the works conducted in Somalia are shaped on short-term solutions to save the day instead of being long-term and multi dimensional in terms of quality.

And it is also observed that NGOs have not obeyed the rules and principles of aid distribution developed not to harm human dignity and instead they treat public with unnecessary visualizations in purpose of increasing the aid resources.

The reality is that, unless the hundreds of thousands of people engaged in agriculture and livestock but collected in refugee camps due to famine and drought begin to reproduce, unless younger generations, the future of Somalia, contribute the development of their country by having required education, unless executives that can represent country within the country and in international public opinion are in charge, there is no chance at salvation for Somalia. For his purpose, permanent projects must be produced to save the future

de, Somali'nin yarınlarını kurtaracak kalıcı projeler üretilmelidir. Bu noktada, yıllardır bölgede faaliyet yapan ve süreci takip etme şansı yakalayan sivil yapıların, uluslararası camiayı bu noktada harekete geçirmesi ve kendi faaliyetlerine de böylesi bir vizyonla yön vermesi gerekmektedir. Ancak ne yazık ki, bölgede çalışma yapan STK'ların, aralarındaki rekabet güdülenmesi sebebiyle, paylaşım ve koordinasyondan uzak oldukları tesbit edilmiştir. Ayrıca sözkonusu STK'ların sadece erzak dağıtımını çalışmalarının merkezine aldığı, yardımların insan onurunu zedeleyecek şekilde birer şov malzemesi haline getirildiği tesbit edilmiştir. Somali'de yaşananlara duyarsız kalmayan Türk toplumunun yardımlarını bölgeye ulaştıran 'Kızılay', 'İHH İnsani Yardım Vakfı', 'Kimse Yok mu', 'Deniz Feneri', 'Yardımlı' gibi STK'ların çalışmaları takdire değer olmakla birlikte, yardım faaliyetlerinde görülen bu eksik ve yanlışların giderilmesi de hayati önem taşımaktadır. Bu noktada, bir kamu kuruluşu olan Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), yürüttüğü faaliyetlerin kapsayıcılığı ile bu alanda çalışma yapan STK'lara örneklik teşkil edebilecek niteliktedir. T.C. Başbakanlık'a bağlı olarak faaliyet gösteren TİKA'nın, Somali'de tesbitlerde bulunmak ve projeler üretmek üzere Dışişleri, Çevre ve Şehircilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su, Ulaştırma ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı uzman ekiplerle, Somali'deki muadilleriyle birlikte yürüttükleri, ayrıca STK'larla birlikte insanî yardım ve insan hakları alanında sürdürdükleri çalışmalar (works hop), planlı-programlı ve kısa-orta-uzun vadeli öngörülerle yapılması sebebiyle, STK'lara da ilham verecek niteliktedir.

of Somalia. At this point, civil structures operating in the region for many years and having the chance to follow the process should mobilize the international community and direct their own activities with such a vision. However, unfortunately NGOs operating in the region are far from sharing and coordination due to rivalry among them. It is also determined that mentioned NGOs have only taken the food distribution in the center of their works and their assistance turned into a show that would violate human dignity. Although NGOs like "Red Crescent", "IHH Humanitarian Relief Foundation", "Is Anybody There", "The Lighthouse" and "Yardımlı" have admirable efforts of delivering the aids of sensitive Turkish community to Somalia, it has a vital importance to eliminate the mistakes and lacks seen in relief activities.

At this point, a public organization, the Turkey Cooperation and Development Agency (TIKA), with comprehensibility of its activities, might serve as an example for NGOs working in this field. Works of TIKA, acting under T.R. Prime Ministry, in order to make determinations in Somalia and produce projects with specialist teams under Ministries of Foreign Affairs, Environment and Urban Development, The Food Agriculture and Livestock, Forestry and Water, Transportation and Health, executing together with their counterparts in Somalia and their workshops on human relief and human rights carried out with NGOs, constitute the nature of inspiration in terms of having plans and programmes and short-medium-to-long term forecasts.



genel değerlendirme ve öneriler

general evaluation and suggestions

- Somali halkının kültürel dokusuyla uyumlu bir devlet yapısı oluşturulmalı ve toplumun karakteristik özelliğine ters düşmeyen, siyasal içerikli dış müdahalelerden arındırılmış, demokratik tercihlerle belirlenmiş bir yönetimin işbaşına getirilmesi gerekmektedir. Türkiye ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aracılığıyla ve Somali'deki tüm tarafların katılımıyla bir Somali Konferansı düzenlenerek devlet yapısına ilişkin eğilimler tesbit edilmeli, akabinde kurulacak devletle siyasal istikrarın oluşması sağlanmalıdır. Siyasal istikrar beraberinde askerî ve ekonomik istikrarı da getireceğinden, her türlü bölünmüşlük ortadan kalkacaktır.
- Acil olan açlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasından sonra üretime yönelik programlanmış yardımlar devam ettirilmeli, halkın moral değerleri yükseltilerek üretime teşvik edilmelidir. Bu süreçlerde uygulanacak programlar, kalkınma odaklı ve sürdürülebilir olmalıdır.
- Eğitim açığının hızlı bir şekilde giderilebilmesi için, kademeli yöntem izlenerek en kolayından başlanmak üzere, eğitime uygun yapılar tamirattan geçirilerek fizikî mekânlar sağlanmalı ve eğitim hizmetine sunulmalıdır. Türkiye'ye getirilecek öğrencilerin seçimi hızlı ve titiz bir şekilde yapılmalı, öğrenci seçiminde Somali'nin tüm bölgeleri değerlendirilmeye alınmalıdır.
- A state structure in harmony with the cultural texture of Somalia people should be established and a government that does not contradict with the characteristics of the society, free from external interventions with political content, determined by democratic preferences should be in charge. A Somalia conference should be organized through Turkey and Organization of Islamic Cooperation and participation of all parties in Somalia and trends related to state structure should be determined and political stability should be provided with the subsequently established state. Any forms of division will be eliminated since political stability would bring military and economic stability as well.
- After meeting the emergency needs of food and shelter, assistance programmed for production should continue and people should be encouraged for production by raising their moral values. The programs in these processes should be development-oriented and sustainable.
- In order to address the education deficit quickly, gradual method starting from the easy things should be followed and physical places must be provided by repairing spaces appropriate for education and should be presented for education service. Selection of students to be brought to Turkey should be done quickly and in a rigorous manner, and all areas of Somalia should be evaluated while selecting the students.

- Halkın geleneksel mesleği olan ve alışmakta yabancılık çekmeyecekleri tarım ve hayvancılık faaliyetleri modern araç ve yöntemlerle teşvik edilmelidir. Tarım ve hayvancılığa elverişli araziler yabancı şirketler ve yerli feodal unsurlardan kurtarılarak halkın istifadesine sunulmalıdır. Ayrıca ülkenin balıkçılık ve deniz ticareti için son derece müsait olan yüzlerce kilometrelik kıyı şeridinin bu amaca uygun kullanılabilmesi için, uluslararası şirketlerin Somali açıklarındaki hukuk dışı uygulamalarına son verilmelidir.
- İslam coğrafyasındaki devlet ve STK'lar, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki mekanizmaları etkin ve verimli kullanmalıdırlar. Sözkonusu STK'lar, BM'nin bölgede gerçekleştirdiği faaliyetlerde de etkin bir biçimde yer almalıdırlar.
- BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı, Somali'nin altyapısını inşa etmeyi amaçlayan TİKA'nın çalışmalarına destek olmalı ve fon ayırmalıdır. Ayrıca Birleşmiş Milletler, yaptığı çalışmalara, İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinden gelerek Somali'de çalışma yapmak isteyen STK'ları da dahil etmelidir.
- Bölgede yardım faaliyeti gösteren STK'lar rekabet duygusuyla değil, yapacakları kısa, orta ve uzun vadeli çok boyutlu plan ve projelerle Somali halkının maddî ve moral değerlerini yükseltilmesi amacıyla hareket etmelidirler.
- Kamplardaki insanların yeniden yurtlarına dönmelerini sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Yardımlar kamplardan Somali içine kaydırılmalı, kalıcı projeler Somali içinde gerçekleştirilmelidir.
- Agriculture and livestock which have been the traditional professions of the people should be encouraged with modern tools and methods. Lands suitable for agriculture and livestock should be submitted to the benefit of the people by rescuing from feudal elements and foreign companies. In addition, illegal practices of the international companies on the ashore of Somalia should be halted in order to use the hundreds kilometers of coastline very suitable for the purpose of fishing and sea trade.
- Government and NGOs in the Islamic world should use the mechanisms within the Organization of Islamic Cooperation effectively and efficiently. These NGOs should be involved effectively in the activities of the UN carried out in the region.
- The UN and the Organization of Islamic Cooperation should support and fund the works of TİKA which aims to build the infrastructure of Somalia. In addition, the UN should involve the NGOs came from various parts of the Islamic world to work in Somalia.
- NGOs should act in order to increase the financial and moral values of Somali people by short, medium and long-term, multi-dimensional plans and projects rather than a sense of rivalry.
- Works should be conducted in order to provide people in the camps return to their homes. Aids should be shifted from camps to the inside of Somalia and permanent projects should be carried out in Somalia.





